

# Tioga Tours



**REIZEN NAAR AMERIKA EN CANADA**

**OFF THE BEATEN  
TRACK IN  
STAATSPARKEN**

**MY BIG FAT  
BUCKETLIST**

**HET BESTE VAN TWEE  
WERELDEN: ALASKA &  
WEST-CANADA**







# Magisch Las Vegas

Een stad van onbegrensdde mogelijkheden en de klok rond vermaak. Dát is Las Vegas. KLM vliegt je rechtstreeks en comfortabel naar deze bruisende stad. Boek je volgende vlucht met KLM.

Vegas

  
KLM  
100



# COLOFON

## Uitgave:

Tioga Tours bv  
Marconistraat 15  
8013 PK Zwolle (NL)  
[www.tiogatours.nl](http://www.tiogatours.nl)  
+31-(0)85-0667500  
[info@tiogatours.nl](mailto:info@tiogatours.nl)

[facebook.com/tiogatours](https://www.facebook.com/tiogatours)

[twitter.com/tiogatours](https://twitter.com/tiogatours)

[instagram.com/tiogatours](https://www.instagram.com/tiogatours)

## Grafisch ontwerp:

strakontwerp.nl

## (Eind)redactie:

Ellen Brendeke, Emma Burgers, Lisa Huis in 't Veld, Natalie Mulder

## Aan deze uitgave werkten mee:

Martin Schäfer, Maurits van den Toorn, Rik ten Wolde

## Fotografie:

360 Chicago, City of Chicago, Holland America Line, New Orleans Tourism Marketing Cooperation, Paul Broussard, Shutterstock, Tourism Vancouver

## Speciale dank aan:

Tom van Arnhem, Emma Broekhuizen, Rudy Horn, Lineke Kereluk

## Foto omslag:

Vrijheidsbeeld (New York)

## Foto voorwoord:

Gevel kantoor Tioga Tours (Zwolle)

## Foto achterzijde:

Antelope Canyon (Arizona)

## Tioga Tours bv is aangesloten bij:

ANVR  
Calamiteitenfonds  
SGR

In verband met mogelijke wijzigingen en eventuele drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend aan de in dit magazine vermelde gegevens.

© 2020-2021 (tweede druk), Tioga Tours bv. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden veelevoerdigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Tioga Tours bv.

# WELKOM BIJ TIOGA TOURS

Springende walvissen voor de kust van Vancouver Island, een helikoptervlucht boven de Grand Canyon of de vers gevangen kreeft die je at aan de oostkust... Het zijn allemaal herinneringen die je niet snel zult vergeten. Het zijn de herinneringen van onze reizigers én van onze reisadviseurs. Want ook die laatste partij trekt er regelmatig op uit in Amerika en Canada, om voor jou de mooiste plekken te vinden.

Een reis bij Tioga Tours begint voor iedereen anders, maar de voorpret bevat enkele vaste ingrediënten. Je maakt gebruik van de routevoorbeelden en handige routeplanner op onze website, waarbij je jouw plannen omtovert tot een echte reis. Je leest je in over bestemmingen en bezienswaardigheden met onze handige blogs en de reisverslagen van reizigers. Je kiest een vervoermiddel dat bij jou past. Misschien kom je ook langs op ons kantoor, voor een infodag. Hier bekijk je regiopresentaties en klim je achter het stuur van een echte camper, om vast te voelen hoe dat is. Zie je jezelf al toeren, langs bossen, bergen en gigantische meren?

In ons Experience Center waan je je alvast in Amerika of Canada (zie pagina 80). Binnen vind je namelijk een echte Wild West-saloon, campground inclusief camper en Amerikaanse diner. In ons Experience Center houden we onze infodagen en Reizigersbeurs, maar je kunt natuurlijk ook op een ander moment langskomen voor een gesprek met onze ervaren reisadviseurs. Of je nou in het begin- of eindstadium bent van het plannen van jouw trip, onze reisadviseurs staan klaar om jou verder te helpen.

Het team van Tioga Tours bestaat uit allemaal beroepsgekkies... eh, enthousiastelingen. De één struikelde zo'n beetje over de beren in de Canadese Rockies, de ander vergeet nooit meer het paardrijden in Bryce Canyon. Al deze verhalen, gecombineerd met vakkundige productkennis, eerlijk advies en route-expertise, geven jouw reis net dat beetje extra. Met ons maak je van jouw reisdroom een droomreis.

Laat de voorpret beginnen met de mooie bestemmingen in dit magazine.

De redactie







# WHAT'S IN IT

- 8 Wie, wat, waarBoondocking **60**
- 10 Aloha from HawaiiWelkom in het Witte Huis **62**
- 17 Tombstone Territorial ParkWildlife in Noord-Amerika **66**
- 18 On the road in Memphis & MississippiHet beste van twee werelden **68**
- 24 On the job – Fraserway RVOn the job – Tioga Tours **78**
- 26 Zuidwest-Amerika off the beaten trackDe Tioga Tours Experience **80**
- 33 CitiesThe great outdoors **84**
- 40 Rondje Great LakesTiny house op wielen **92**
- 47 Niagara Falls7 excursies in winters Canada **96**
- 48 10 tips voor een familiecampertripChicago city of art & architecture **100**
- 54 My big fat bucketlistBeaches **106**
- 58 On the job – KLMZonovergoten Kissimmee **114**



# WIE, WAT, WAAR

Alaska	p. 68
Yukon	p. 17
West-Canada	p. 39, 68, 89, 96
Oost-Canada	p. 37, 47, 86
Noordwest-Amerika	p. 35, 87, 109
Rocky Mountains (VS)	p. 90, 91
Zuidwest-Amerika	p. 26, 38, 48, 84, 88, 112, 113
Great Lakes	p. 40, 100
Noordoost-Amerika	p. 34, 47, 62
Deep South	p. 18, 36, 110
Florida	p. 106, 114
Hawaii	p. 10, 111





# ALOHA FROM HAWAII





## OAHU THE HEART OF HAWAII



Je eerste kennismaking met Hawaii is meestal op het bekendste eiland: Oahu. Op de luchthaven van Honolulu heten wuivende palmbomen je welkom. Hanauma Bay Nature Park ligt er slechts een half uur rijden vandaan, op het zuidelijkste puntje van Oahu. Het is een geliefde snorkelplaats. En dat is niet voor niets. Wanneer je boven het enorme rif zwemt, waan je je in een paradijs. Je spot hier bijzondere zeewezens, van schildpadden tot trompetvissen. Om de exotische natuur te beschermen, moet je als bezoeker verplicht een instructievideo bekijken voor je Hanauma Bay betreedt.



**Een van de beste surflocaties ter wereld is de Banzai Pipeline aan de relaxte noordkust van Oahu. Hier bereiken golven een hoogte van maar liefst elf meter. Super leuk om een dagje rond te kijken en te zien hoe professionele surfers de golven bedwingen.**

## KAUAI THE GARDEN ISLAND



De Napali Coast op Kauai is zonder twijfel een van de mooiste kustlijnen ter wereld. Duizelingwekkende kliffen steken tot wel 1.200 meter uit boven de Stille Oceaan. De enige manier om dit gebied over het land te bereiken, is te voet. Volg vanaf Ke'e Beach de Kalalau Trail en doorkruis vijf verschillende valleien en vergaap je aan het verpletterende uitzicht. Veel wandelaars doen twee dagen over dit pad en overnachten onderweg. Je kunt de kust ook zien vanuit een kajak of helikopter.



## MAUI THE VALLEY ISLAND



Aan de noordoostkust van Maui ligt het vredige en pittoreske dorp Hana. Hana is vooral beroemd door de indrukwekkende weg ernaartoe, de Hana Highway (HI-360). Door de vele haarspeldbochten en bruggen waar maar één voertuig tegelijk overheen kan, neemt de trip soms wel vier uur in beslag. Lees: vier uur tijd om van het ongeëvenaarde uitzicht te genieten. In 620 bochten en via 59 bruggen rijd je langs weelderige regenwouden, klaterende watervallen en ruige kliffen. Onderweg pak je de prachtige Pools of Oheo mee in het Haleakala National Park.



**Pak de boot vanaf Maui naar Molokai, het meest Hawaïaanse eiland van de archipel. Spot onderweg walvissen en dolfijnen. De bultrug wordt vooral gezien van december tot begin mei.**

## BIG ISLAND ISLAND OF INSPIRATION



Zwarte vulkaanrotsen en de blauwe oceaan domineren het landschap op Hawaii Island. Het eiland telt acht verschillende klimaatzones, die zorgen voor een afwisselend landschap vol smaragdgroene valleien, besneeuwde bergtoppen en witte, groene en zwarte stranden. Het eiland is opgebouwd uit vijf afzonderlijke vulkanen. Drie daarvan zijn nog actief en zorgen ervoor dat het eiland nog steeds in oppervlakte toeneemt. Hawaii Island wordt om verwarring te voorkomen vaak 'Big Island' genoemd. Een logische keuze: Big Island is even groot als de andere Hawaïaanse eilanden samen.



**Wil je meer weten over de routes en eilandcombinaties in Hawaïi? Bekijk de mogelijkheden op [www.tiogatours.nl/hawaii](http://www.tiogatours.nl/hawaii)**





*Warn your friends, warn your family.  
I'm going to the Yukon  
and I won't be  
the same again*

3,000 miles of all-season highways. Seven epic drives through rugged wilderness lined with parks, historic sites and wildlife. The Open Road — it's still a thing in the Yukon.

**Yukon**  
LARGER THAN LIFE

## TOMBSTONE TERRITORIAL PARK



Dat Yukon Larger Than Life is, ervaar je in Tombstone Territorial Park, gelegen in het noordwesten van Canada. Hier word je getraakteerd op bossen, meren, besneeuwde bergen en toendra. De beroemde Dempster Highway voert dwars door het park. Kijk voor de mooiste camperrondreis op [www.tiogatours.nl/yukon](http://www.tiogatours.nl/yukon)





# ON THE ROAD IN MEMPHIS & MISSISSIPPI

**MUZIEK, GESCHIEDENIS EN PURE  
MAGIE**

**TEKST & BEELD: MARTIN SCHÄFER**

Een rondreis in het Diepe Zuiden van Amerika staat steeds vaker bovenaan de bucketlist van echte USA-fans. Geen wonder, want plekken als Memphis en Mississippi vind je nergens anders. Wij zetten een paar echte must-sees voor je op een rijtje.



**Memphis: muziekhistorie, burgerrechten en natuur**

Memphis – 'Home of Blues, Soul & Rock-'n'-Roll' – hoort officieel bij Tennessee, maar kan prima doorgaan voor de officieuze hoofdstad van Mississippi. De 'Bluff City' aan de machtige Mississippi River biedt een mix van muziek, geschiedenis en pure magie – van Elvis Presley's Graceland, Sun Studio en het Stax Museum of American Soul tot heerlijke barbecue en soulfood, livemuziek en het bruisende nachtleven in de legendarische Beale Street. Dat betekent niet dat de stad oogkleppen draagt voor de zwartste bladzijdes uit de Amerikaanse geschiedenis, die ook in Memphis werden beschreven. Integendeel; slavernij, rassensegregatie en de strijd voor burgerrechten komen ruimschoots aan bod in het indrukwekkende National Civil Rights Museum in het voormalige Lorraine Motel, de plek waar Dr. Martin Luther King Jr. in 1968 werd vermoord. Ook een dagje genieten in de natuur is er een optie. Wat heet: in het gigantische stadspark Shelby Farms heb je meer dan 1.800 hectare aan water en bos te verkennen. Het park telt zo'n 65 kilometer aan wandel- en fietspaden en ligt op nog geen half uur rijden van Downtown Memphis.



Barbecue, soulfood & fried chicken vormen de heilige culinaire drie-eenheid in Memphis. Voor spareribs en pulled pork zit je bij Central BBQ ([cbqmemphis.com](http://cbqmemphis.com)) altijd goed en voor heerlijk pittige kip moet je bij Gus's World Famous Fried Chicken ([gusfriedchicken.com](http://gusfriedchicken.com)) zijn. Soulfood serveren ze altijd vers en heet bij The Four Way, waar ook Dr. Martin Luther King Jr. vroeger geregeld aanschoof.

**Clarksdale: blues uit alle hoeken en gaten**

Elvisliefhebbers rijden via zijn geboortehuis in Tupelo naar Clarksdale, de rest stoomt in anderhalf uur door naar hun volgende stop – even goede vrienden. Onderweg verandert het landschap steeds meer in een groene oase. Dat heeft veel te maken met de Mississippi River, de op een na grootste rivier van Noord-Amerika, die het land doorsnijdt van Noord-Minnesota tot aan New Orleans. In de staat die zijn naam draagt heeft zijn machtige water verreweg de meeste impact, met name in de vruchtbare Mississippi Delta tussen Memphis en Vicksburg – niet voor niets ooit het epicentrum van de katoenproductie. In het hart daarvan bevindt zich het plaatsje Clarksdale, dat de blues uit alle hoeken en gaten ademt. Hier vind je niet alleen het Delta Blues Museum, maar hoor je liveblues van de bron in de authentieke jukejoint Red's en de Ground Zero Blues Club – mede opgericht door Clarkdales favoriete zoon Morgan Freeman. Breng je hier de nacht door? Verreweg het leukste slaap je in de Shack Up Inn, een bonte verzameling oude boerenhuisjes met eigen veranda.

**Onderweg naar Jackson: veel muziek**

De route van Clarksdale naar staats-hoofdstad Jackson voert vanzelf langs het graf van bluesmeester B.B. King, die bij zijn eigen bluesmuseum in Indianola zijn laatste rustplaats gevonden heeft. Het museum is gevestigd in een voormalige katoenfabriek waar King ooit werkte en herbergt een gerust spectaculair te noemen bluescollectie met veel authentieke memorabilia. Ook de moeite waard is het GRAMMY® Museum Mississippi in het kleine, maar fijne Cleveland – vlak bij de historische plantage Dockery Farms, volgens kenners dé geboorteplaats van de blues. Terwijl ouders zich vermaken met de hits en kostuums van toen hebben de kids in het interactieve museum zo mogelijk nog meer te doen; van zelf liedjes schrijven en opnemen tot optreden in een echte band. In Jackson zelf is een bezoek aan het nieuwe duomuseum Mississippi Civil Rights & History Museum verplichte kost voor het echte verhaal over de verbitterde strijd om de burgerrechten.

**Vicksburg: onuitwisbare indruk**

Vanaf Jackson zit je in drie kwartier in lieflijk Vicksburg. Hoog vanaf een klif kijkt de stad uit over het gestaag stromende water van de Yazoo en de Mississippi, de waterwegen die Vicksburg in de negentiende eeuw tot een van de rijkste steden van het Diepe Zuiden maakten. Die weelde komt vooral terug in het oudere, hoger gelegen gedeelte van Vicksburg, waar lommerrijke, soms verraderlijk steile straten worden geflankeerd door prachtige antebellumhuizen in alle kleuren en maten. Het centrum heeft een leuke selectie winkeltjes en diverse rivierbootcasinos tegen de achtergrond van de Riverfront Walk, een reeks muurschilderingen die de historie van Vicksburg in een tiental gebeurtenissen vertelt. Het Biedenharn Coca-Cola Museum ten slotte, is het bewijs dat de beroemde frisdrank als eerste in Vicksburg gebotteld werd. Het Beleg van Vicksburg heeft een onuitwisbare indruk op de stad achtergelaten. Tijdens het 47 dagen durende beleg door de Noordelijke troepen van generaal Grant werden de inwoners afgesloten van voedsel, water en medicijnen tot op 4 juli 1863 de onvermijdelijke overgave volgde. Inderdaad, op Independence Day, dat in Vicksburg tot diep in de twintigste eeuw dan ook niet gevierd werd. De val van Vicksburg luidde, samen met die van Gettysburg een dag eerder, het einde van de Burgeroorlog in; reden temeer dat er tegenwoordig een groot National Military Park met ruim achttienduizend soldatengraven is gevestigd. Trek in elk geval ruim de tijd uit voor de 24 kilometer lange rondweg langs de overwegend grootse en vooral grote monumenten, die hier als eerbetoon werden neergezet.





“SLA IN OKTOBER BESLIST HET UNIEKE EVENEMENT CRUISIN’ THE COAST NIET OVER – EEN ONVERSLAANBARE COMBI VAN LIVEMUZIEK, CLASSIC CARS EN SCHANDALIG LEKKER ETEN”

**Natchez Trace: glorieus kilometers maken**

De Natchez Trace Parkway is niet de snelste, maar wel de allermooiste weg van Nashville naar het gezellige historische stadje Natchez. Dankzij de bescherming van de National Park Service zijn grote vrachtwagens hier verboden en tuf je op je gemak langs de mooiste uitzichten. De Natchez Trace Parkway voert zevenhonderd glorieuze kilometers door de prachtigste landschappen van de staten Mississippi, Alabama en Tennessee. Het is een van de mooiste motorroutes van Amerika, met onderweg niet alleen grofweg tienduizend jaar aan geschiedenis, maar ook ontelbare roadhouses en jukejoints, waarbij de kicks van de lichtelijk uitgekauwde Route 66 in een oogwenk verbleken. De Parkway volgt de oorspronkelijke voetstappen van de Natchez, Chickasaw en Choctaw, die later werden verdiept door kolonisten die van de trail een veelbewandelde en -bereden handelsroute maakten. De Trace Parkway laat zich het beste van zuid naar noord rijden. Een goed begin is daarom de grafheuvel Emerald Mound in het Grand Village of the Natchez Indians, als passend eerbetoon aan diegenen die de Natchez Trace als eerste aflegden.

**Natchez: om elke hoek een fotomoment**

Sowieso is Natchez een haast verplichte stop in Deep South USA. In tegenstelling tot Vicksburg kwam Natchez namelijk redelijk ongeschonden uit de Burgeroorlog. Het is een waar paradijs voor liefhebbers van het antebellum. In het kleine centrum schuilt om elke hoek wel een fotomoment, zoals voor het majestueuze katoenpaleis Stanton

Hall of het neoclassicistische Magnolia Hall, de laatste mansion die in het centrum gebouwd werd voordat de strijd tussen Noord en Zuid losbrandde. Die tijd herleeft helemaal tijdens de zogenaamde Spring en Fall Pilgrimages: in maart en oktober gooien de eigenaars van al die schitterende huizen hun deuren een maand lang open en leiden je persoonlijk rond, vaak passend gekleed in hoepelrok en kanten bef. Hoe het Natchez tot slot na het antebellum verging, zie je in het kleine, maar onmisbare fotomuseum in de presbyteriaanse Stratton Chapel.

**Coastal Mississippi: zon, zee en strand**

De meesten sluiten hun Deep South-vakantie af met een paar dagen New Orleans, maar wie slim is slaat eerst even linksaf naar Coastal Mississippi. Aan het zuidelijkste puntje van het Diepe Zuiden ligt namelijk een compleet andere wereld verborgen. Hier, aan de Gulf Islands National Seashore, heerst de Golf van Mexico over het landschap. Een overdaad aan zon, zee en strand voor beachboys en -bunny’s dus, maar vooral ook duinen, wuivend helmgras, watervogels en andere kustdieren – met charmante plaatsjes als Bay St. Louis en Ocean Springs binnen handbereik om af en toe even uit te blazen. En dat hoeft niet per se de hele tijd in de natuur te zijn, want in Coastal Mississippi vind je ook royale casinohotels en het verrassend leuke Ohr-O’Keefe Museum of Art. Ga je in oktober die kant op? Sla dan beslist het unieke evenement Cruisin’ The Coast niet over – een onverslaanbare combi van livemuziek, classic cars en schandalig lekker eten ■



Zit de Shack Up Inn vol? Geen probleem! Tallahatchie Flats in Greenwood biedt een al even bonte verzameling houten huisjes met een veranda, golfplaten dak, vintage jaren-veertiginterieur én moderne basisgemakken als een toilet, keuken en stromend water. Hoewel je in Clarksdale meer keuze uit huisjes hebt, is het voor bluesfans goed om te weten dat je bij Tallahatchie Flats op loopafstand slaapt van het graf van de legendarische bluespionier Robert Johnson bij de Little Zion Church.



# ON THE JOB LINEKE KERELUK, FRASERWAY RV



**Wie:**

Lineke Kereluk

**Leeftijd:**

60

**Visitekaartje:**

Vice President Rentals at  
Fraserway RV

**Woonplaats:**

Vancouver

**Hoe is het allemaal begonnen?**

Na mijn eindexamen wist ik niet zo goed wat ik wilde. Mijn ouders wilden dat ik naar de universiteit ging, maar ik wilde dingen zien en leren. Mijn oom emigreerde na de Tweede Wereldoorlog naar Canada, zijn dochter was ongeveer van mijn leeftijd. Zo kwam ik erbij om op mijn twintigste naar Canada te vertrekken. Ik kon aan de slag bij een Ford-dealer met een kleine camperafdeling. In 1992 begon ik bij Fraserway. Fraserway verhuurde op dat moment hun campers aan kleine bedrijfjes, maar wilde zelf zo'n stuk of vijftig campers gaan verhuren aan vakantiegangers. Ik zei: 'Ik zal het proberen'. Nu hebben we bij Fraserway 1.400 campers, zeven verhuurlocaties, dertien dealerships, een eigen fabriek en achthonderd man personeel.

**Hoe ziet je werkdag eruit?** Nou, de plannen die ik heb als ik uit de auto stap, zijn altijd leuk bedacht... Maar

in de praktijk werkt het anders. Ik vind het fijn om langs iedere afdeling te gaan om te kijken wat er speelt; van de schoonmaak van de campers tot de balie. Het leuke is dat ik, zoals veel mensen in dit bedrijf, op verschillende afdelingen heb gewerkt. Hierdoor snap je waar de uitdagingen voor de ander liggen en is er onderling veel begrip. Tegen de tijd dat ik achter mijn bureau ga zitten, ziet de dag er al compleet anders uit.

**Wat is het allerleukste aan jouw baan?** Dit gaat heel cheesy klinken, maar onze missie is 'To realise customers' vacation dreams'. En dat is oprecht het leukste. Je ziet altijd een transformatie, zeker bij mensen die voor het eerst komen. Reizigers zijn enthousiast, maar ook gespannen, want ze moeten met zo'n grote wagen de weg op. Het is mooi om te zien hoe anders ze terugkomen van hun reis. Arm uit het raam, nieuwe gymshoenen aan, cowboyhoed op. Of het nou mensen zijn die vaker met ons reizen of mensen die hun hele leven gespaard hebben: het is altijd een bijzondere reis. En daar zijn wij onderdeel van, gelukkig met een heel enthousiast team.

**Wat mis je uit Nederland?** De gezelligheid. Ik zeg niet dat het hier niet gezellig is, maar het is anders. Bijvoorbeeld een verjaardag vieren. Hier vieren ze het niet echt, tenzij het een bijzonder getal is; veertig of vijftig. Als ik vriendinnen spreek uit Nederland, snap ik dat je er soms moe van wordt, want zij lijken altijd op verjaardagen te zitten. Maar het concept van in een kringetje zitten, koffie met gebak, een borrel... Het heeft in mijn ogen wel iets. Ook het sociale mist hier een beetje, zoals burens die even aankloppen en soms zelfs voor elkaar zorgen. Als ik met mijn burens afspreek, dan moet ik ze formeel uitnodigen. *Drinks*

*and appetizers.* Canadezen zijn vriendelijk, maar afstandelijker. En ik mis het gebruikelijke: kroketten en bitterballen.

**Wat is het verschil tussen Nederlandse en Canadese klanten?** Mijn collega's en ik zijn het met elkaar eens: Nederlanders zijn directer. Canadezen zijn banger om mensen te kwetsen. Een Nederlander aan de balie kan beginnen met de vraag hoe je baan is en bij wijze van spreken eindigen met de vraag wat je verdient. Nederlanders en Duitsers zijn ook punctueel. Als de shuttlebus niet op tijd komt, gaan ze mopperen. Canadezen zijn wat relaxter. Ook wat betreft vakanties: Canadezen nemen minder vakantie, maar meer tijd. En heb je wel eens een Black Friday in Amerika meegemaakt? Dat is een soort stampede. Op een Canadese Black Friday laat iedereen elkaar voor: 'No, no, after you'. We zijn het land van *Please, Sorry, Thank you*. Dat is Canada.

**Wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt op werk?** Heb je even? Benzine in de dieseltank, benzine in de watertank. We hadden laatst in Yukon een beer in de cabine, die alles kapot maakte. Geen idee hoe hij binnenkwam. Er was een man die zijn reis met een andere vrouw eindigde dan de vrouw met wie hij begon. Iemand heeft van zijn camper een cabrio gemaakt toen hij onder een stenen tunnel het dak eraf reed. Weer een ander sloot de toiletafvoer aan op de watertoevoer, waardoor er bijzonder drinkwater ontstond. Ieder jaar denken we dat we alles wel hebben meegemaakt en ieder jaar wordt het tegendeel bewezen.

**Wat is je bijzonderste herinnering aan jouw werk?** In de jaren nadat de Muur viel, hebben we met een reisbureau in Leipzig een guided

tour opgezet voor Oost-Duitsers. Sommigen waren nog niet eens in West-Duitsland geweest en gingen nu naar Canada. Ze spraken geen woord Engels; Russisch was hun tweede taal. We moesten met alles helpen, tot het tanken aan toe. Ze hadden geen idee wat hen overkwam en bleven bij alles maar bedanken. Dit waren mensen die hun hele leven onderdrukt waren geweest door het communistische regime. Ik heb mensen zien huilen, omdat Canada een droom voor ze was. De bergen, de vrijheid, de welvarendheid. Dat was echt heel bijzonder.

**Omschrijf je lievelingstrip in Amerika of Canada?** In de winter ben ik fan van Arizona en Hawaii. Binnen Canada vind ik de kust van British Columbia zo bijzonder. Het stuk dat de Sunshine Coast heet, heeft nog de *local flare*. Schattige baaitjes, mooie natuurcampings. En dan door naar Vancouver Island. Ik snap dat iedereen naar Tofino, Ucluelet en Pacific Rim wil, maar ten zuiden van Victoria, richting Sooke, daar heb je verschillende prachtige witte stranden en campgrounds. Zoals China Beach en French Beach. Je kan er soms de orka's vanaf de kust zien. Tot slot ben ik echt gek op de Yukon. O, en Nova Scotia is ook ongelooflijk mooi. Dat is bijna niet te beschrijven, zo schilderachtig. Ik hou van de afwisseling van dit land.

**Wat is je gouden tip voor klanten van Tioga Tours?** Neem. De. Tijd. Probeer echt van een gebied te genieten. Maak er meerdere trips van, als dat kan. Het levert rust op als je de tijd neemt. Het is tenslotte vakantie hè? Geniet. Wees avontuurlijk. *Take it easy* ■



# ZUIDWEST-AMERIKA OFF THE BEATEN TRACK



Valley of Fire State Park, Nevada

Wist je dat je in Zuidwest-Amerika de prachtigste rondreizen kunt maken, zonder ook maar één nationaal park te zien? Qua schoonheid doen de staatsparken niet onder voor de veel drukkeren nationale parken. Kom jij voor je rust of ga je graag buiten de gebaande paden, dan zijn deze elf juweeltjes voor jou.



## Goblin Valley State Park, Utah

Dwalen tussen kwaadaardige kabouters, dat klinkt als een nachtmerrie. Maar niets is minder waar. In staatspark-taal betekent het gewoon: wandelen tussen stenen rotsfiguren. En geloof ons, dat is een droom die uitkomt. Plan je bezoek rond zonsopkomst of vlak voor zonsondergang. De zon zet het kabouterleger dan in lichterlaaie.



## Valley of Fire State Park, Nevada

85 kilometer. Dat is de afstand tussen twee compleet verschillende werelden: de bombastische Strip in Las Vegas en het serene Valley of Fire State Park. Dit staatspark heeft de allure van een nationaal park dankzij vuurrode rotslandschappen, prachtige wandelpaden en de kans om wildlife te zien. Ga vroeg op pad en neem veel water mee. In deze rode rotswoestijn is namelijk weinig beschutting.



## Dead Horse Point State Park, Utah

Een klein maar fijn staatspark en een populaire filmlocatie. Dead Horse Point vormde het decor voor de openingscène van *Mission Impossible II* en het slot van *Thelma & Louise*. Je staat er zeshonderd meter boven de Colorado-rivier en kijkt uit over het grillige canyonlandschap van Zuidoost-Utah.



**Wat is het verschil tussen een staatspark en een nationaal park?** Een staatspark wordt beheerd door de staatsoverheid, een nationaal park door de federale overheid. Staatsparken hebben over het algemeen meer voorzieningen en zijn wat kleiner dan nationale parken. Ook liggen ze vaak wat dichterbij de bewoonde wereld.





**Cathedral Gorge State Park, Nevada**

Een wirwar van rotsen met daartussen smalle kloven. Via traptreden in de rotsen daal je af in de Caves Area, dat lijkt op een kruising van de beroemde nationale parken Bryce Canyon en Death Valley.



**Anza-Borrego Desert State Park, Californië**

Met bijna 2.600 vierkante kilometer het grootste staatspark van Californië. De menselijke geschiedenis gaat hier 10.000 jaar terug, getuige de rotstekeningen van Native Americans. Moeder natuur trakteert je op een woestijnlandschap vol cactussen tegen een achtergrond van donkere bergen. Er leven renkoekoeken (roadrunners), steenarenden en dikhoornschapen.



**Red Rock State Park & Slide Rock State Park, Arizona**

In de plaats Sedona ben je omgeven door rode rotsen, zo ver je kijkt. Red Rock State Park is het epicentrum. Hier meandert de Oak Creek door een felrode kloof. Iets verderop ligt Slide Rock State Park, waar dezelfde Oak Creek natuurlijke glijbanen uitsleet in de gladde rotsen. Een heerlijke plek voor een middag waterplezier. Een klein voorbehoud: in hele droge periodes kan het water (gedeeltelijk) opdrogen.

**Julia Pfeiffer Burns State Park, Californië**

Een van de meest fotogenieke plekken aan de Pacific Coast Highway. De McWay Falls valt hier over een granieten klif in een idyllische baai. Je komt bij het uitkijkpunt via een korte wandeling over de Waterfall Overlook Trail. Het is helaas niet mogelijk (en zelfs strafbaar) om daadwerkelijk op het aanlokkelijke strand te komen.





“DE WITTE, BEIGE, GELE, ROZE EN RODE ROTSEN ZORGEN BIJ ZONSONDERGANG VOOR SPECTACULAIRE FOTO’S”



**Antelope Island State Park, Utah**

Bizons, gaffelbokken en dikhoornschapen grazen in de heuvels van Antelope Island, een eiland in het Great Salt Lake, vlak bij Salt Lake City. Je kunt hier een toeristische route rijden, kamperen en dobberen in het zoute water. Een geschikte plaats waar je te water kunt gaan, is de Antelope Island Marina.



**Goosenecks State Park, Utah**

In Goosenecks State Park maakt de San Juan-rivier drie flinke bochten, die iets weg hebben van... juist, ganzennekken. Je tuurt driehonderd meter de diepte in en kijkt bij helder weer ver uit over het landschap. Hier zie je de kracht van erosie door wind en water.



**Kodachrome Basin State Park, Utah**

Een relatief klein staatspark vol eenzame rotsformaties tot wel vijftig meter hoog. De witte, beige, gele, roze en rode rotsen zorgen bij zonsondergang voor spectaculaire foto's. Vandaar de naam Kodachrome, naar de eerste kleurenfotofilm van Kodak. Vanwege de geringe lichtvervuiling is het een perfecte locatie om sterren te kijken.



**Snow Canyon State Park, Utah**

Zuidwest-Utah in een notendop. In het dertig vierkante kilometer grote park vind je smalle kloven, sintelkegels, lavabuizen, zandduinen en gladde rotsen, die in de zomer gloeiend heet worden. Sneeuw vind je er echter niet. De naam is afgeleid van de negentiende-eeuwse kolonisten Lorenzo en Erastus Snow.



Alle routes in Zuidwest-Amerika vind je op [www.tiogatours.nl/zuidwest-amerika](http://www.tiogatours.nl/zuidwest-amerika). Deze routevoorbeelden bevatten niet altijd staatsparken, maar met onze routeplanner voeg je ze in een handomdraai toe.



# Discover the USA.



© 2019 United Airlines, Inc. All rights reserved. Includes destinations served by United Airlines, Inc. and United Express®. Flight schedule subject to change.

*Nonstop flights from Amsterdam to Chicago, Houston, New York/Newark, Washington, D.C. and San Francisco, with connections to over 280 destinations across the Americas.*

[united.com](http://united.com)

**fly the friendly skies™**



# CITIES





# NEW YORK

NEW YORK (VS)

Je kunt de 'city that never sleeps' op talloze manieren beleven. Vanuit de hoogte, met een bezoek aan Top of the Rock (Rockefeller Center) of 's avonds in een van de rooftopbars. Geniet van een drankje terwijl de fonkelende lichtjes van de stad je betoveren. Of beleef New York wat dichterbij de grond, in een van de vele musea of fietsend door het immens grote Central Park. Houd je van de combinatie natuur en architectuur? Dan is een bezoek aan High Line Park wat voor jou. De wandelroute loopt over een oud spoor en de omgeving is een echte *urban jungle*: een mix van industriegebied, kunst en veel groen.



Ga op zoek naar een *speakeasy*. Dit is een 'geheime' bar, zoals die ook bestonden tijdens de drooglegging in de jaren twintig. Je moet goed zoeken, maar dan beland je via ogenschijnlijk saaie deuren en verstopte wandjes op prachtige plekken. Wat betreft de hele geheimhouding, wees gerust: zoekt (op het internet) en gij zult vinden.



# PORTLAND

OREGON (VS)

Alles in deze groenste stad van Amerika is verantwoord en milieubewust. Een benzineslurpende auto? Liever een designbike. Restaurants werken met producten van lokale boeren en koffie drink je bij Stumptown Coffee Roasters. Shoppen doe je hier taxfree en er zijn meerdere leuke wijken te ontdekken met te gekke designers, boetieks, barretjes en foodpods. Portland is de 'gateway to nature': Washington Park met vele wandelroutes en onder andere de Japanese Gardens. Een indrukwekkende kustlijn óf besneeuwde bergen liggen op iets meer dan een uur rijden.



Met meer dan 75 microbrouwerijen wordt Portland *Beervana* genoemd. Houd je meer van wijn? Oregon staat bekend om zijn goede Pinot Noir. Een bezoek aan de stad levert dus een 'verplichte' wijn- of bierproeverij op!





# NEW ORLEANS

LOUISIANA (VS)

'The Big Easy' New Orleans is een smeltkroes van culturen. Dat zie je niet alleen terug in de vele muziekstijlen, maar ook in de restaurants. French Quarter is de bekendste wijk met een wirwar aan straatjes. Swingend middelpunt is Bourbon Street waar vanuit ieder café en vanaf elke straathoek de muziek je tegemoet komt. Ben je tijdens Mardi Gras in New Orleans dan val je met je neus in het feestgedruis. Dit uitbundige carnaval vindt meestal eind februari, begin maart plaats.



**Louis Armstrong - Do You Know What It Means To Miss New Orleans**  
Louis Armstrong werd geboren in New Orleans op 4 augustus 1901, in de achterstandswijk Back O'Town. Hij leerde zichzelf op straat verschillende muziekinstrumenten bespelen en groeide uit tot een waar jazz-icoon.



# OTTAWA

ONTARIO (CA)

Op zoek naar een plek waar je in de ochtend de natuur intrekt, de middag vult met een museumbezoek en de dag afsluit met een speciaalbiertje in de lokale brouwerij? Dan zou Ottawa wel eens jouw stad kunnen zijn. Ottawa is vriendelijk voor voetgangers en nog vriendelijker voor fietsers en de natuur. De hoofdstad van Canada bestaat uit een aantal uiteenlopende buurten en wordt omgeven door groen. Gek op bloemen? In mei vindt hier het grootste tulpenfestival van de wereld plaats, met meer dan een miljoen tulpen.



**Ottawa is het thuis van de gefrituurde Beavertail, dé lokale lekkernij. Het is een soort platte donut met suiker. Hou je meer van hartig? Waag je dan aan de Poutine, een bak patat belegd met kaas en jus.**





# SAN DIEGO

CALIFORNIË (VS)

Een beetje van Amerika, een beetje van Mexico. Zo zouden we kuststad San Diego omschrijven. San Diego heeft ruige kliffen en een mooie pier, maar wat je zeker niet mag missen is Balboa Park. Dit is een mooie plek waar architectuur, natuur en cultuur samenkomen. Het topstuk is Casa Balboa, een prachtig bouwwerk waar de Spaanse invloed duidelijk van afspat. Verdwaal in de botanische tuin, waar je je onderdompelt in een groene sprookjeswereld... Of struin door een van de zestien musea die het park rijk is. Viva San Diego!



**Je hoeft niet naar Mexico om goed Mexicaans te kunnen eten. Omdat San Diego zo dicht bij de grens ligt, kun je je hier te buiten gaan aan allerlei Mexicaanse klassiekers. Denk aan *fish tacos*, *empanadas* of *huevos rancheros* (pittige spiegeleieren met bonen).**



# VANCOUVER

BRITISH COLUMBIA (CA)

Vancouver is een van de leukste steden van Canada. Ook de directe omgeving is indrukwekkend: Vancouver wordt omringd door besneeuwde bergen, regenwouden en ruige kuststroken. Deze grote stad is ondanks de omvang een gemoedelijke plek. Vancouver heeft diverse buurten, met elk hun eigen karakter. Denk bijvoorbeeld aan *Hongcouver*, de gigantische Chinatown. Stop voor een lunch bij Granville Market, een grote markt op Granville Island. Genoeg van de stad gezien en tijd over? Bezoek de Capilano Suspension Bridge. Deze spectaculaire hangbrug bevindt zich boven een diep ravijn.



**Huur een fiets! Vancouver is een stad die zich ontzettend goed leent om per fiets te verkennen. Vooral het beroemde Stanley Park is fietsvriendelijk.**





# RONDJE GREAT LAKES

Veel reizigers trekken naar de vijf grote meren rond de grens van de VS en Canada om familie op te zoeken. In de loop der jaren streken er namelijk veel Nederlanders neer. Elke bezoeker staat vervolgens versteld van al het moois. Rond Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie, Lake Ontario en Lake Superior geniet je nog van de rust en de natuur in al haar eenvoud. Ook als je er geen familie hebt wonen, zijn er redenen genoeg om de Great Lakes-regio te bezoeken. In dit artikel lees je de belangrijkste drie.

Laat je verrassen door de zeegrotten bij de Apostle Islands en verwonder je over de gekleurde kliffen van de Pictured Rocks National Lakeshore. Charmante plekken zoals Bayfield of Mackinac Island zorgen voor een perfecte afwisseling





#### Reden 1: Ongerepte natuur

Zandstenen kliffen, stranden, duinen, watervallen, meren en bossen vormen Pictured Rocks National Lakeshore. De Pictured Rocks liggen aan de zuidoever van Lake Superior. De prachtige kliffen die hier te bewonderen zijn, danken hun bijzondere kleuren aan koper-, ijzer- en mangaanoxide. In de lente is Pictured Rocks op zijn mooist: dan worden de wandelroutes versierd door een tapijt van wilde bloemen.

Een tweede prachtige natuurbestemming: de ruige Apostle Islands in Lake Superior. De eilanden staan bekend om de talloze zeegrotten die door erosie zijn ontstaan. Wanneer Lake Michigan in de winter bevroest, ontstaan er sprookjesachtige ijsgrotten die je te voet kunt verkennen. In de zomer kun je een kajak huren en naar een van de 21 eilanden peddelen, maar het is ook mogelijk om mee te gaan met een tour



of cruise. Helder water, rotsformaties onder water en fascinerende scheepswrakken maken het een walhalla voor duikers. Wandelen kan er ook uitstekend. De paden op de eilanden leiden je naar vuurtorens, stranden en schilderachtige uitzichten. Ook Lake Huron is bezaaid met eilanden. De beroemdste is Manitoulin Island, het grootste in een binnenmeer gelegen eiland ter wereld. Manitoulin staat bekend om de ongerepte waterrijke natuur, de rijke

(inheemse) geschiedenis en het grote indianenreservaat. Het reservaat vormt een thuishaven voor de Ojibwa-, Odawa- en Pottawatomi-stammen en behoort tot de grootste inheemse gemeenschappen van Canada. Een natuurlijk hoogtepunt is de circa tien meter hoge Bridal Veil Falls. De waterval, die over een kalkstenen klif naar beneden stort, is via een trap en een wandelpad te bereiken.





### Reden 2: Wereldsteden

Een route rond de Great Lakes is goed te combineren met wereldsteden als Chicago of Toronto. Toronto grenst aan Lake Ontario en heeft een prachtige skyline, met als (letterlijk) hoogtepunt de CN Tower. Diverse bouwstijlen en de multiculturele *neighbourhoods* creëren samen het bijzondere karakter van de metropool. Bezoek de leuke wijken Kensington Market en Little Italy en struin over het universiteitsterrein.

Chicago, oftewel de 'Windy City', is het centrum van cultuur, entertainment en vooral jazz- en bluesmuziek. De stad ligt aan Lake Michigan en heeft mooie oevers met veel stranden en parken. Bezoek de Navy Pier en maak een sightseeing tour over het water, bekijk 's zomers de vuurwerkshows boven Lake Michigan of bezoek een van de vele festivals. Natuurlijk moet je ook op de foto met The Bean. Verder lezen over Chicago? Ga naar pagina 100.

### Reden 3: Pittoreske en charmante plaatsen

Naast de natuurgebieden en wereldsteden zorgen de kleinere, charmante plaatsjes voor de perfecte afwisseling op je route. Op Mackinac Island, een eiland in Lake Huron, ga je terug in de tijd. Hier dompel je je onder in het rustige eilandleven. Auto's zijn er verboden (je komt er per boot) en de bevolking doet er alles te voet of per paardenkoets. De Victoriaanse bouwstijl maakt het helemaal af.

Een pittoreske plaats is Bayfield, de perfecte uitvalsbasis om de Apostle Islands in Lake Superior te ontdekken. De *Chicago Tribune* benoemde Bayfield tot het beste kleine stadje in het middenwesten van de Verenigde Staten. Deze gezellige *resort town* heeft heuvelachtige straten, Victoriaanse woningen en appelboomgaarden. In de zomermaanden geniet je elke dinsdag van Concerts by the Lake, op je eigen kleedje met op de achtergrond de ondergaande

zon. Begin oktober is het jaarlijkse Bayfield Apple Festival. Compleet met Apple Queen en appelschilwedstrijd. Het hoogtepunt van het festival is de Grand Parade waarbij een vierhonderd man tellende *marching band* het nummer 'On Wisconsin' ten gehore brengt.

Misschien wel de meest pittoreske én meest gefotografeerde plek van de Great Lakes-regio is de rode vuurtoren in Grand Haven, gelegen aan de smalle (verlichte) pier. De vuurtoren stamt uit 1839 en schittert op vele ansichtkaarten. De pier sluit aan op de Grand Haven Boardwalk, die vier kilometer langs de haven loopt. Hier zijn winkeltjes, restaurants en er liggen vissersboten. Droom weg op een van de bankjes, terwijl je uitkijkt over Lake Michigan ■



Op Mackinac Island vind je talloze snoepwinkels waar ze fudge verkopen. Het eiland staat dan ook bekend als 'America's Fudge Capital'. Hoewel het karamelsnoepje hier niet ontstaan is, hebben ze de kunst van het maken ervan hier geperfectioneerd.



Toronto en Chicago zijn goede startpunten voor een route langs de Great Lakes. Bekijk een routesuggestie met alle highlights uit dit artikel: [www.tiogatours.nl/great-lakes](http://www.tiogatours.nl/great-lakes)





## Canada begint hier

**Directe vluchten**  
Vanaf Amsterdam  
naar Toronto, Calgary  
en Vancouver

**Gratis maaltijd**  
Keuze uit 2 warme  
hoofdgerechten met  
salade, zoetigheid  
en een glas wijn

**Option Plus**  
Inclusief één stuk  
ruimbagage, stoelkeuze,  
prioriteitsdiensten op  
de luchthaven en extra's  
aan boord

**Club Class**  
Exclusieve cabine,  
extra bagage vrijdom,  
gastronomische maaltijden  
en prioriteitsdiensten

**Tioga Tours en Air Transat brengen u graag naar Canada**

Beste vakantieluchtvaartmaatschappij van de wereld in 2019



## NIAGARA FALLS



Begint jouw reis in Toronto of maak je een stopover? Zet dan zeker de Niagara Falls op je lijst, want die liggen op nog geen 130 kilometer van de stad. De watervallen zijn van alle kanten te bewonderen. Indrukwekkend is de Journey Behind the Falls, waar je gehuld in een gele poncho per lift afdaalt naar de voet van de machtige Horseshoe Falls.





# 10 TIPS VOOR EEN FAMILIE-CAMPERTRIP

TEKST & BEELD: RIK TEN WOLDE

De familie Ten Wolde trok viereenhalf week per camper langs de westkust van de VS. Rik (34), Simone (35), Noralie (3,5 jaar) en Joppe (1 jaar en 3 maanden) genoten van de geweldige natuur en mooie momenten samen. Hoe is dat nou, reizen met jonge kinderen? Hoe maak je er een trip van om nooit te vergeten? Rik geeft je zijn tien tips!





“WIJ ZOCHTEN NA TWEE UUR RIJDEN STEEDS EEN SPEELTUIN OP. HET LIEFST NATUURLIJK MET EEN KOFFIETENTJE ERNAAST WAAR PAPS EN MAMS EEN COFFEE TO GO KONDEN HALEN”

#### Plan je reis

Dit geldt eigenlijk voor iedereen die een camperreis maakt, maar met kinderen geldt dit des te meer: plan je reis en boek van tevoren je campings. Niet alleen omdat je kans maakt op nog wat vroegboekkorting op de camper, maar vooral omdat je dan de gaafste campings kunt boeken in of bij de National Parks. Deze campings moet je maanden van tevoren reserveren. Als je er vroeg bij bent, scheelt het ter plekke reistijd bij je dagtrips en dat betaalt zich uit! Fruita Campground in Capitol Reef National Park en de camping in Kodachrome Basin State Park (een half uur rijden van Bryce) waren van die vroegboekpareltjes voor ons.

#### Neem je eigen autostoeltje mee in het vliegtuig

Heeft je kind een eigen stoel in het vliegtuig, neem dan je eigen autostoeltje mee en zet die op de vliegtuigstoel. Check vooraf wel even bij je luchtvaartmaatschappij of het daadwerkelijk past. Ja, het is een gesleep op het vliegveld, maar er zijn ook flinke voordelen. Je kindje zit veilig en vertrouwd in zijn eigen stoel, kan minder bewegen en heeft ondersteuning voor het hoofd tijdens het slapen. Je hoeft deze stoel bovendien niet te kopen in Amerika. Bij sommige camperverhuurders kun je namelijk geen stoeltje huren. Oftewel: met het meenemen van je eigen stoel sla je twee vliegen in één klap.

#### Koop een tijdelijk internetkaartje voor je mobiel

Een reis als deze is bedoeld om nou eens niet online te zijn, maar toch is het met kinderen heel handig om af en toe wat uit- en op te kunnen zoeken. Zoals speeltuintjes



(zie volgende tip) of kindvriendelijke lunchplekjes (goed te filteren op Yelp of TripAdvisor). Wij kochten voor 55 dollar een maand onbeperkt telefoneren en internetten. Voor vertrek hadden we al een simkaartje besteld via Arieli, die werd binnen een paar dagen thuisbezorgd. Je kunt ook prima een AT&T-winkel binnenstappen, als ik de fora mag geloven. O, ja: als je lekker de natuur opzoekt, ben je sowieso offline, want lang niet overal is bereik! Download daarom sommige kaarten al van tevoren op je telefoon, zodat je onderweg kunt navigeren.

#### Zoek onderweg speeltuinen op

Kinderen willen en kunnen niet de hele tijd stilzitten in de camper. Nogal logisch. Wij zochten na twee uur rijden steeds een speeltuin op. Het liefst natuurlijk met een koffietentje ernaast waar paps en mams een coffee to go konden halen. De meeste dorpjes (zelfs de hele kleine) hebben minstens een kerk, gemeentehuis en een gemeentepark met zeer goed onderhouden speeltuintjes. Zoek onderweg in Google Maps op 'playground' en je vindt prima opties. Veruit de mooiste speeltuin vonden we in het dorpje Saint George (Thunder Junction All Abilities Park), tussen Las Vegas en Zion. Gratis toegang, met complete waterspeeltuin, dinothema, kindertreintje en een zéér vriendelijke gepensioneerde 'conducteur' die nog in Nederland gestudeerd had.

#### Koop nieuwe boekjes/speelgoed in Amerika

Voor de kinderen kochten wij in Amerika nieuwe boekjes en speelgoed, in plaats van alles mee te nemen. Het voordeel daarvan is dat ze er minder snel op uitgekeken zijn,



## “BONUS IS DAT JE EXTRA VEEL AANSPRAAK HEBT VAN ANDERE HIKERS OP JE ROUTE”

want: nieuw. En het is voor jou een mooie oefening om boekjes live vanuit het Engels te vertalen. Een goede tip zijn de Ross Dress for Less-winkels, veelal te vinden rond grote steden. Wij kochten goede spullen in de uitverkoop.

### Wissel natuurcampings af met 'luxe' campings

Amerikaanse campers zijn echt prachtige dingen. Je bent makkelijk een paar dagen zelfvoorzienend als je een beetje zuinig bent met water. Daarom kun je prima natuurcampings bezoeken waar je geen hook-up (aansluiting op water/elektra) hebt. Deze campings hebben ruime plekken, midden in de natuur. En dat voor twintig dollar per nacht. Juist het 'niets' maakt dat je lekker kunt improviseren met je kinderen, zoals dennenappels zoeken en dierensporen vinden in het bos. Na een paar nachten back to basic is het leuk om een luxe RV Park op te zoeken met hook-up, zwembad en een speeltuin. Die luxe kun je dan zeker meer waarderen. Voor zo'n camping betaal je vaak minstens vijftig dollar per nacht.

### Zoek een IKEA op

Meestal land je in een grote stad, waar je de volgende dag de camper ophaalt. Mijn tip: ga daarna gelijk naar een IKEA. Niet om je camper extra aan te kleden met allerlei sfeerverhogende materialen (mag hoor!), maar voor de Antilop, de kinderstoelklassieker. Zo kun je altijd en overal veilig eten. Voor die vijftien dollar heb je echt geen betere optie. Wij aten op een gegeven moment een heerlijke taco bij een foodtruck onderweg, waar alleen grote picknicktafels waren. Ook daar kwam de stoel prima van pas. Onder in de camper is

ruimte genoeg om de stoel tijdens het rijden op te bergen.

### Neem je eigen zwembad mee

Ja, echt, dat kan best. Bij de Decathlon heb je kleine zwembadjes die opgevouwen niet groter zijn dan een boek ter grootte van een A3-vel. Op campings zonder zwemgelegenheid kun je toch waterpret hebben en meteen de kinderen wassen.

### Plan je hikes tijdens de slaapjes

Oké, deze zal niet voor iedereen gelden; maar onze kinderen slapen tijdens het wandelen prima in een draagrugzak (zoals een Deuter Kid Comfort) of draagzak (zoals een Ergobaby). Als je wil wandelen tijdens je vakantie, plan dit dan (gedeeltelijk) tijdens de slaapjes van de kinderen. Wij konden op deze manier in Arches National Park in één dag twee flinke wandelingen maken: een van een dikke drie uur en een van twee uur. Tussendoor, tijdens de warmste uren, reden we even terug naar de camping waar we een verkoelende duik in het zwembad namen. Bonus is dat je extra veel aanspraak hebt van andere hikers op je route. Zij vinden de kinderen *adorable* en jou *courageous* omdat je veel extra kilo's meezeult.

### Ga niet citytrippen

Natuurlijk wil je een beetje steden bezoeken; ikzelf houd erg van de drukte. Maar met hele jonge kinderen is citytrippen niet zo'n goed idee. Bovendien is het lastig parkeren met de camper en kan een Uber je niet ophalen (want geen kinderzitjes). Na twee uur jengelen de kinderen je de oren van het hoofd. Wij hebben één dag Seattle bezocht met een huurauto voor een dag; dat kostte zo'n dertig dollar, alles inclusief.



We zagen een beetje van Portland (vooral het Children's Museum buiten de stad) en waren een dag in San Francisco, met de BART vanaf een buitenwijk. Aan het eind van de reis hebben we nog iets van Las Vegas gezien. In San Francisco is een fietstocht – lekker Nederlands! – langs het water en over de Golden Gate Bridge een aanrader. Dat kan gewoon met een gehuurde fiets plus fietskar voor twee kinderen ■



Wil je ook met kinderen op reis? Deze en andere tips lees je op [www.tiogatours.nl/reizen-met-kinderen](http://www.tiogatours.nl/reizen-met-kinderen)





# MY BIG FAT BUCKETLIST

Wat staat er op jouw bucketlist? Sta eens stil bij wat je écht graag wilt doen of bereiken. Alleen al wegdromen bij dingen die je leuk vindt, kan een enorm geluksgevoel geven. Met deze tips helpen we je alvast een eindje op weg in de categorie 'reizen'.



## Wildlife spotten

Wilde dieren spotten staat hoog op menig wensenlijstje. In Amerika en Canada leven onder andere elanden, bizons, zwarte beren, grizzlyberen, ijsberen, papegaaiduikers, orka's en walvissen en die kun je zomaar voor de lens van je camera krijgen. Op pagina 66 staat een kaart die je een indruk geeft van het leefgebied van het wildlife.







### C is for Convertible

Met de wind in je haren de panoramische Highway One afrijden langs de kust van Californië, wie wil dat nou niet? Het kost je iets meer dan een middenklasse huurauto, maar het verdubbelt je vakantieplezier. Vraag gewoon eens een vrijblijvende offerte op voor zo'n fijne cabrio.



Een autorondreis per cabriolet? Dit is een leuke route: [www.tiogatours.nl/autoreis-highway-1](http://www.tiogatours.nl/autoreis-highway-1)



### Yi-haa

Voel je een echte cowboy op een ranch en beleef het ultieme Wild West-gevoel. Maak op een unieke wijze kennis met het boerenleven in Amerika. Je kunt je handen uit de mouwen steken, paardrijden en meegaan op *cattle drives*, maar er zijn ook resort-ranches met zwembad, spa en hot tub.



Overnachten op een ranch: [www.tiogatours.nl/ranches](http://www.tiogatours.nl/ranches)



### Iceberg ahead

Een van de beste plekjes ter wereld om immense ijsbergen voorbij te zien drijven, is op Newfoundland in Noordoost-Canada. De beste periodes zijn de lente en de vroege zomer. Leuk extraatje zijn de walvissen en papegaaiduikers die je vergezellen.



Routes door Newfoundland en de rest van Oost-Canada op een rij: [www.tiogatours.nl/oost-canada](http://www.tiogatours.nl/oost-canada)



### Roadtrippin'

Of je nou een avontuurlijke minivan met daktent boekt of een luxe motorhome, dit is jouw ultieme roadtrip. Beleef het magische vrijheidsgevoel dat een camperrondreis je geeft.



Droomreizen per camper in Amerika en Canada: [www.tiogatours.nl/camperreizen](http://www.tiogatours.nl/camperreizen)



### Groots met hoofdletter G

De bekendste kloof ter wereld strekt zich voor je uit in het rode landschap van Arizona. Er zijn prachtige uitzichtpunten vanaf de kloofrand. Ervaar de grootsheid vanuit de lucht in een helikopter of daal af naar de bodem van de canyon.



Bekijk de mooiste routes in Zuidwest-Amerika: [www.tiogatours.nl/zuidwest-amerika](http://www.tiogatours.nl/zuidwest-amerika)



### Kedeng kedeng

Zoef langs de ruige Canadese Atlantische kust, maak een steile klim over de White Pass in Yukon of beleef een onvergetelijke rit door de besneeuwde Rocky Mountains. Leun achterover en laat het fantastische landschap aan je voorbij glijden onder het genot van een hapje en een drankje.



Bijzondere treinreizen: [www.tiogatours.nl/treinreizen](http://www.tiogatours.nl/treinreizen)



# ON THE JOB TOM VAN ARNHEM, KLM



**Wie:**

Tom van Arnhem

**Leeftijd:**

58

**Visitekaartje:**

Gezagvoerder bij KLM  
(net gepensioneerd)

**Woonplaats:**

Putten

**Hoe is het allemaal begonnen?**

Mijn vader wilde dat ik naar de marine ging. Alleen kreeg je daar een contract voor twaalf jaar, dat vond ik veel te definitief. Bovendien kon je alleen maar varen, wat ik zag als een beperking. Ik wilde dingen zien en beleven. Een vriend van mij werkte in de luchtvaart en dat leek mij ook wel wat. Ik ging naar de KLM Luchtvaartschool en haalde mijn diploma. Mijn eerste vlucht was de KLM-vlucht Amsterdam-Cairo-Jeddah-Cairo-Amsterdam met een nachtstop in Jeddah (Saudi-Arabië). Een eerste vlucht voelt heel onwerkelijk en tegelijkertijd echt geweldig. Maar op den duur wordt het gewoon.

**Hoe zag je werkdag eruit?** Ik heb zowel intercontinentaal als binnen Europa gevlogen. Binnen Europa heb je te maken met een zogeheten dagrand-verbinding. Tijdens zo'n vlucht was mijn dag in

het gunstigste geval als volgt: in de ochtend vloog ik naar bijvoorbeeld Boekarest, dan had ik een paar uur vrij. Ik bezocht de stad, ging naar een museum of een sportwedstrijd en lekker wat eten. Op tijd naar bed en dan vloog ik de volgende ochtend bij wijze van spreken via Amsterdam naar Helsinki. Ik ben echt een vroege vogel en ik hield ervan om iets van een stad te zien. Bij de lange-afstandsvluchten waren de stops langer, dus dan kon ik zo een week ergens zitten.

**Wat was het allerleukste aan jouw baan?**

De mensen. En dat je op een gegeven moment de steden goed leert kennen. Als ik naar een Europese stad ga, weet ik al precies wat ik wil zien en doen. Ik pakte vaak de eerste keer een Hop-on Hop-off bus. En ik mocht graag een sportwedstrijd bezoeken. Het maakte me werkelijk niets uit wat voor sport dat was. Ik ben bij badmintonkampioenschappen in Zweden geweest, bij basketbal in Engeland en ik heb denk ik iedere voetbalclub gezien. Op zo'n tribune kom je echt in contact met de mensen, dat is hartstikke leuk. Met intercontinentale vluchten heb je soms een weekstop, de bemanning bedenkt dan van tevoren wat ze willen doen. Dan kom je aan en huur je met z'n allen een auto.

**Wat miste je als je op pad was?**

Je mist ieder jaar feestdagen, zoals kerst of oud & nieuw. Of speciale gebeurtenissen. Je kunt wel vrije dagen aanvragen, zodat je op belangrijke momenten thuis bent. Bij het afzwemmen van mijn kinderen was ik er bijvoorbeeld gewoon bij. Omgekeerd gebeurt het ook, dat ze naar mij komen. Als je op een leuke bestemming vliegt, kun je je familie meenemen.

**Wat is het verschil tussen Nederlanders en Amerikanen of Canadezen?**

Een groot verschil vind ik de sfeer bij sportwedstrijden. Die is op z'n zachtst gezegd relaxter in Noord-Amerika. In 2013 keken mijn zoon en ik naar een American Football-wedstrijd in Atlanta. Ze speelden tegen Seattle, waar wij groot fan van zijn. We zaten in onze Seattle-shirts tussen allemaal fans uit Atlanta. Dat kan gewoon, iedereen gedraagt zich. Er zat een aardige vent naast me en ik vroeg hem wat hij ervan vond. Hij boog zich naar me toe en zei zacht: 'Ik durf het niet te hardop te zeggen, maar Seattle speelt natuurlijk veel beter.'

**Wat is het gekste wat je ooit mee hebt gemaakt op werk?**

In 1988 was ik twaalf dagen van huis, waarvan vijf dagen in Peru. Ik zat daar in een hotel, het leek net een klein dorpje. Het Nederlands elftal zou gaan spelen en door het tijdsverschil werd dit hier in de ochtend uitgezonden. Daar wachtte ons zo'n lieve verrassing. De mensen van het hotel hadden speciaal voor ons een compleet oranje ontbijt gemaakt. Van de sapjes tot het eten, alles was oranje. En toen werden we ook nog kampioen. Wat een feest was het daar. Mijn conclusie is: mensen zijn goed. Mensen verschillen niet zo veel van elkaar en hebben in de kern een goed hart. Waar ook ter wereld. Er zullen ook rotte appels tussen zitten, maar het merendeel is goed. En ik kwam ze allemaal tegen.

**Wat is je bijzonderste herinnering aan jouw werk?**

We hebben wel eens een dag voor kerst vastgestaan door een mankement in Cairo. We hadden 250 passagiers en alle vluchten waren vol vanwege kerst. Niemand kon naar huis. Een team aan het thuisfront gaat in zo'n geval

als een bezetene aan het werk. Iedereen verbleef op kerstavond in één hotel en KLM regelde een feest. 's Avonds was er een groot buffet en er kwamen buikdanseressen. Die avond is me zo bijgebleven omdat we allemaal kerst thuis hadden willen vieren en het toch mooi eindigde.

**Omschrijf je lievelingstrip in Amerika of Canada?**

Als ik echt moet kiezen, ga ik voor Vancouver. Ik heb altijd gezegd dat als ik moet emigreren, ik naar Vancouver zou gaan. De mensen zijn er vriendelijk, de zee en bergen zijn dichtbij. De natuur is overweldigend. In Amerika zou ik kiezen voor Seattle. Ik heb daar wel eens toestellen opgehaald bij de fabriek en vond de sfeer heel ontspannen. Wederom veel eilandjes, water en bergen binnen handbereik.

**Wat is jouw must-see in Amerika of Canada?**

O, zo veel. In Canada: Banff, Jasper, de Icefields Parkway. In de VS Highway 1. Daar vond ik San Diego ook erg leuk. Mijn vrouw is gek op Miami, die wil iedere keer naar Florida.

**De gouden tip voor klanten van Tioga Tours:**

De vluchten naar de VS en Canada zijn lang, maar geniet ervan. Zie er niet tegenop. Er zijn zoveel vormen van entertainment, je kunt je goed vermaken. En probeer te slapen, als het lukt. Dan ben je zo een paar uur verder. Word misschien even wakker als je boven Groenland vliegt, dat is ontzettend mooi om te zien ■





# BOONDOCKING

‘Mag je wildkamperen in Amerika?’ Dat is een van de meest gestelde vragen aan onze reisadviseurs. Helaas kunnen we er geen kort en bondig antwoord op geven. De regels voor *boondocking* of *dispersed camping* – zoals wildkamperen ook wel wordt genoemd – verschillen namelijk per staat. Hieronder zetten we een aantal gratis en goedkope kampeer-mogelijkheden op een rij.

## 1. Onze campingdatabase

Niet alleen onze reisadviseurs, maar ook vele andere avonturiers gingen je voor. Iedereen die met ons heeft gereisd, vragen we zijn verblijfplaatsen te reviewen. Hierdoor hebben we een alsmaar groeiende database met campinginfo en -reviews: [www.tiogatours.nl/campings](http://www.tiogatours.nl/campings). Prijsverschillen tussen campings zijn groot. Gelukkig kun je de prijs zien in onze database. Campings in nationale parken zijn goedkoper dan commerciële campings buiten de parken. Toch kan het nóg goedkoper – en zelfs gratis.

## 2. Gratis en voor niets

De website [www.rv-camping.org](http://www.rv-camping.org) geeft voor iedere Amerikaanse staat links naar goedkope en gratis kampeerplekken. De regels voor wildkamperen verschillen per staat en deze site helpt je om uit te vogelen wat waar wel en niet mag. Op [www.freecampsites.net](http://www.freecampsites.net) kun je goed zoeken op locatie, ook in Canada. Geliefd zijn de kampeerplekken op de public lands van het Amerikaanse Bureau of Land Management (BLM). Deze organisatie beheert grote delen van het landschap in de VS, voornamelijk in het westen. Het BLM biedt twee mogelijkheden: kamperen op campings (goedkoop, weinig voorzieningen, vaak first come, first served) of dispersed camping. Dispersed camping is echt wildkamperen, zonder voorzieningen en helemaal gratis. Let goed op of er geen bordjes staan die het kamperen verbieden. Lees je in op [www.blm.gov/programs/recreation/camping](http://www.blm.gov/programs/recreation/camping).

## 3. Boondocking bij de locals

Een term die je steeds vaker hoort in camperland, is boondocking. In feite is dit gratis verblijven op privéterrein, vaak op iemands oprit. Er zijn een aantal websites die je helpen met het zoeken naar deze plekken, bijvoorbeeld [www.boondockerswelcome.com](http://www.boondockerswelcome.com). Hier stellen huiseigenaren een plek voor je camper beschikbaar, soms zelfs met hook-up.

## 4. Parkeerplaatsen van de Wal-Mart

Soms heb je puur een plekje voor de nacht nodig omdat je op doorreis bent. Dan vind je het misschien zonde om te betalen voor een camping. In dat geval bieden de parkeerplaatsen van de Wal-Mart uitkomst. Hier mag je (meestal!) gratis verblijven. Vraag altijd toestemming in de winkel en parkeer bij andere campers. Bijkomend voordeel is dat de Wal-Marts die 24/7 open zijn, vaak beveiliging hebben die de boel in de gaten houdt terwijl jij op één oor ligt. Handig is de app Walmart Overnight Parking.





# WELKOM IN HET WITTE HUIS

Rudy Horn (United Airlines)  
bij de teruggebrachte vlag



Rudy Horn is Senior Country Manager bij United Airlines en bezocht op 18 juli 2019 op persoonlijke titel het Witte Huis. Hij is bevriend met kunsthandelaar Bert Kreuk, die in 2016 in Texas voor 500.000 dollar een Amerikaanse vlag kocht uit de Tweede Wereldoorlog. Deze vlag wapperde tijdens D-Day op een Amerikaans schip dat de troepen aan land bracht en was voor veel mannen het laatste dat zij zagen. Bert Kreuk kocht de vlag om hem terug te geven aan het Amerikaanse volk, als eerbetoon aan de Amerikanen die vochten voor de vrijheid van Europa. Hij reist af met een kleine delegatie, onder wie Mark Rutte, om de vlag aan president Trump te overhandigen. Rudy Horn was erbij en vertelt ons over de bijzondere gebeurtenis.

**Hoe was het om in het Witte Huis te zijn?** Het was een droom. Het begon al veelbelovend: we werden onthaald door een orkest. Binnen was het net een museum. De muren zijn behangen met foto's van oud-presidenten en andere beroemdheden. President Reagan dansend met prinses Diana, bijvoorbeeld. Eenmaal binnen was je behoorlijk vrij. Ik ben naar het toilet geweest in wat later de werkruimte van Melania bleek. Ik heb uiteindelijk president Trump niet gesproken, maar vicepresident Pence wel. Hij bedankte ons voor het terugbrengen van de vlag. Het was een kort moment, maar heel bijzonder.

**Hoe ging het betreden van het Witte Huis in zijn werk?** Ter plekke moest je eerst door de security. De ambassade had een lijst met namen doorgegeven, maar toch voelde het spannend en onwerkelijk. Als je niet op de lijst staat, heb je een groot probleem. Achter de schermen ben je al volledig gescreend. Na de security check volgden we een pad de tuin

in. Niemand vertelde ons waar we heen moesten. We liepen eigenlijk een beetje te dwalen. Uiteindelijk wees iemand ons de weg en gingen we het Witte Huis in. We verbaasden ons over de vrijheid.

**Wat was het bijzonderste moment?** Het begon al heel bijzonder, toen we tegen de taxi-chauffeur zeiden: 'To the White House, East Gate'. De speech van Bert Kreuk was prachtig. Dat maakte veel indruk daar, je zag het aan de gezichten van de veteranen. Verder was het moment dat er aangekondigd werd dat de president eraan kwam erg bijzonder. Het geklik van de camera's, een van de belangrijkste mensen van de wereld op twee meter afstand. Ook achteraf, binnen United had het veel impact. Het verhaal van de vlag raakte veel mensen. Collega's schreven me over hun opa's die in de Tweede Wereldoorlog gevochten hebben, van wie de vlag het laatste is dat ze gezien hebben. Mijn eigen opa zat in het verzet en ik ben opgevoed met verhalen over de oorlog.

**Lang niet iedereen krijgt de kans het Witte Huis te bezoeken. Wat raad jij aan tijdens een bezoek aan Washington DC?** Huur een scooter. Dat zijn elektrische steps. Via de Lyft-app zie je waar op dat moment steps beschikbaar zijn. De afstanden in Washington zijn flink, dus zo'n step is echt een uitkomst. Ik zou een rondje maken langs een aantal monumenten. Begin bij het Washington Monument en het Tweede Wereldoorlog-monument. Hierna kun je langs het Lincoln Memorial, het Vietnam Memorial en het Jefferson Memorial. Ik vind het ook interessant om over de Embassy Row te lopen, een mooi groen gedeelte waar alle ambassades zijn. Mijn favoriete periode is de herfst, de Indian Summer. Dan verkleurt de hele boomrijke stad.



# EEN DAGJE MALL IN WASHINGTON DC

Wie denkt dat we gaan shoppen, heeft het mis. Als het in Washington DC gaat over de 'Mall', dan bedoelt men de National Mall. Dit is een groenstrook in het centrum waaraan de (presidentiële) monumenten en musea van het Smithsonian zich bevinden. Tioga's tips voor een dagje Mall.

## Tour door het Capitoolgebouw

Een tour door het Capitoolgebouw is gratis. Om zeker te zijn van een plek dien je vooraf voor een bepaalde tijd je ticket te reserveren via [www.visitthecapitol.gov](http://www.visitthecapitol.gov). Wees ruim op tijd aanwezig, want de security is streng. Eten en drinken mogen niet mee naar binnen. Je hoeft je lunchpakketje gelukkig niet weg te gooien: je kunt het achterlaten in een van de kluisjes. Een bezoek aan het Witte Huis is overigens veel lastiger te regelen, maar niet onmogelijk. Je begint met het indienen van een verzoek via een senator. Hoe dat precies gaat? Google is your friend.

## Het Smithsonian: de Grote Drie

Aan de National Mall liggen de gerenommeerde (en gratis) musea van het Smithsonian Institution. Hieronder staat onze top drie.

### 1. National Museum of American History

Oude stoomlocomotieven, huifkarren, koetsen, klassieke auto's, kanonnen, geweren, helikopters, de echte Star Spangled Banner én sinds kort ook de D-Day-vlag. De complete geschiedenis van de Verenigde Staten wordt in dit museum uit de doeken gedaan. Zelfs leuk als je geen geschiedenisfanaat bent.

### 2. National Air and Space Museum

Iedereen kijkt zijn of haar ogen uit in het National Air and Space Museum. Ruimtevaartuigen, raketten, gevechtsvliegtuigen en het vliegtuig van de gebroeders Wright bungelen aan de plafonds. Waan je Amelia Earhart of neem plaats in de cockpit van een Boeing.

### 3. National Museum of Natural History

Voor kinderen is het National Museum of Natural History een grote aanrader. Van opgezette dieren tot dinoskeletten, fossielen en mineralen: alles is er. Je herkent het interieur misschien wel uit de film *Night at the Museum: Battle of the Smithsonian* (ook bekend als *Night at the Museum 2*).

## Arlington en het Pentagon

Heb je tijd over en een auto, elektrische step, fiets, taxigeld of ov-ticket bij de hand? Zet dan koers naar nationale begraafplaats Arlington. Hier kun je onder andere het graf van de Kennedy's bezoeken. Onderweg zie je het Pentagon, het hoofdkwartier van de Amerikaanse strijdkrachten. Je vindt hier ook het monument dat is opgericht voor de inzittenden van het vliegtuig dat er tijdens 9/11 crashte.



Vlieg van Amsterdam naar Washington Dulles met United Airlines. Met een rechtstreekse vlucht van iets meer dan acht uur reis jij comfortabel naar Washington Dulles International Airport. Beleef de Indian Summer vanuit de hoofdstad of maak een stopover en vlieg door naar bijvoorbeeld Sunshine State Florida. Lees meer over de mogelijkheden op [www.tiogatours.nl/unitedxwashington](http://www.tiogatours.nl/unitedxwashington)





# WILDLIFE IN NOORD-AMERIKA

Waar in de VS en Canada zie je beren op de weg? En waar houden de alligators zich (niet zo goed) schuil? De dieren op de kaart geven globaal aan waar je ze kunt spotten. De sterren op de kaart zijn highlights: in deze gebieden heb je extra grote kans om wildlife te zien. Maar let op, het is – ook op deze plekken – nooit gegarandeerd dat je wilde dieren ziet. Het is vaak een kwestie van geluk. Of van héél vroeg opstaan.

 We love wildlife! Lees onze blogs over onder andere de beste plekken om beren te spotten op [www.tiogatours.nl/wildlife](http://www.tiogatours.nl/wildlife)

- |                                                                                     |              |                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Grizzlyberen |  | Alligators                              |
|  | Zwarte beren |  | Flamingo's en pelikanen                 |
|  | IJsberen     |  | Papegaaiduikers                         |
|  | Elanden      |  | Adelaars                                |
|  | Bizons       |  | Grand Teton & Yellowstone National Park |
|  | Walvissen    |  | Banff & Jasper National Park            |
|  | Orka's       |  | Alaska & Yukon                          |







## HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

Een roadtrip langs de iconen van West-Canada, met als kers op de taart een cruise langs de ongerepte kust van Alaska. Dat is de overtreffende trap van *awesome*.

Je valt gelijk met je neus in de boter, want de eerste dagen van je reis staan in het teken van de Canadese Rocky Mountains. Je ziet turkooizen meren, torenhoge bergpieken en hopelijk veel wildlife. Via de dichte bossen en klaterende watervallen van de provincie British Columbia bereik je de Grote Oceaan. Een veerboot brengt je naar Vancouver Island. Dit vijfhonderd (!) kilometer lange eiland is uitgedost met kleurrijke dorpjes en woeste kusten. Na je ontdekkingstocht over het eiland is het alle hens aan dek voor een spectaculaire cruise. Op de volgende pagina's lees je wat je kunt verwachten.





## PART ONE: ROADTRIP WEST-CANADA

### CALGARY

Yi-haa! Welkom in West-Canada. Calgary is je eerste verblijfplaats deze reis. Vanuit de Calgary Tower kijk je mooi uit over de stad en kun je de Rocky Mountains bijna ruiken. Calgary ademt Wild West-sfeer, zijn rodeo is de beroemdste van heel Canada.

### BANFF & JASPER

Vandaag ga je op pad met je huurauto of -camper. De nationale parken Banff en Jasper zijn een paradijs voor natuurliefhebbers. Ze liggen midden in de Rocky Mountains. Hier zie je de landschappen en taferelen die je in elk vakantiemagazine tegenkomt. Je geniet van verstilde bergmeren, zó blauw dat je je ogen bijna niet gelooft. Je wandelt door kloven met kolkende rivieren. Ziet elanden en herten langs de weg. Beren óp de weg. Omdat er zoveel moois is, blijf je meerdere nachten in de Rockies. Je hebt ook tijd om bijvoorbeeld Yoho National Park te bezoeken.

“JE GENIET VAN VERSTILDE BERGMEREN, ZÓ BLAUW DAT JE JE OGEN BIJNA NIET GELOOFT. JE WANDELT DOOR KLOVEN MET KOLKENDE RIVIEREN. ZIET ELANDEN EN HERTEN LANGS DE WEG. BEREN ÓP DE WEG”



### WELLS GRAY & WHISTLER

Je verruilt de Rocky Mountains voor Wells Gray Provincial Park in de provincie British Columbia. Het park bestaat uit een vulkanisch landschap vol watervallen. Wandelschoenen zijn niet eens nodig, want de mooiste watervallen liggen vlak langs de weg. Van Wells Gray toer je naar Whistler. De topattractie is de Peak 2 Peak Gondola. Als je last hebt van hoogtevrees, kun je beter met beide benen op de grond blijven. Je zweeft namelijk met een gondel van de ene bergtop naar de andere.

### VANCOUVER (ISLAND)

Vervolgens krijg je een mini-voorproefje op je cruise. Met de auto of camper ga je aan boord van de veerboot naar Vancouver Island. Je bezoekt surfstadje Tofino, struint door het regenwoud van Pacific Rim National Park en mag de walvisboot niet missen. De stad Victoria staat ook op het programma. Met zijn statige gebouwen, bloeiende landschapstuinen en rode dubbeldekkers lijkt het alsof je in Engeland verzeild bent geraakt. Met de ferry keer je terug naar de gezellige stad Vancouver. Een must-do is fietsen door Stanley Park om plaatjes te schieten van de skyline, watervliegtuigen, totempalen en indrukwekkende waterkant.



“IT IS OFTEN SAID THAT THERE ARE NO MORE FRONTIERS TO EXPLORE. ALASKA IS THE GREAT EXCEPTION”







“DE KOMENDE DAGEN  
TREKKEN SPECTACULAIRE  
FJORDEN, WEELDERIGE  
REGENWOUDEN, RUIGE  
ROTSKUSTEN EN GLETSJERS  
AAN JE VOORBIJ”

## PART TWO: ALASKA-CRUISE

Het tweede deel van je reis breekt aan. In Vancouver ga je aan boord van een cruiseschip van de Holland America Line. Zeven nachten is dit schip je thuis. Aan boord zijn zwembaden, sportfaciliteiten, restaurants en zelfs uitgaansgelegenheden. Maar het leukste gebeurt buiten.

### ALL ABOARD

De komende dagen trekken spectaculaire fjorden, weelderige regenwouden, ruige rotskusten en gletsjers aan je voorbij. Je meert aan in verschillende plaatsen om de indrukwekkende natuur van Alaska ook vanaf het land te ontdekken.

### INSIDE PASSAGE

De Inside Passage is een eeuwenoude scheepsroute van bijna zestienhonderd kilometer lang. Onderweg van Vancouver naar Alaska zie je niets anders dan ongerepte wildernis, met hier en daar een inheems dorp of verlaten nederzetting. Met wat geluk spot je adelaars, walvissen of zeeleeuwen.

### KETCHIKAN EN JUNEAU

Na twee dagen varen meert het schip aan in Ketchikan, in de zuidelijkste punt van Alaska. Ga van boord en fotografeer de bontgekleurde houten huizen, proef verse vis en duik in de inheemse geschiedenis. In elke plaats waar je aanmeert, kun je kiezen uit een scala aan excursies. Een van de leukste excursies vanuit Ketchikan is de vaart of vlucht langs het sprookjesachtige Misty Fjords National Monument. De volgende dag ben je een goudzoeker in Juneau, de hoofdstad van Alaska. Deze plaats ontstond tijdens de negentiende-eeuwse goudkoorts. Een aanrader is de excursie naar de Mendenhall Glacier.





#### SKAGWAY

In Skagway keer je terug naar de tijd van saloons, goud, prostitutie en wetteloosheid. Indrukwekkend is de White Pass & Yukon Route; een treinspoor van Skagway naar Whitehorse, gelegen in de Canadese territory Yukon. De stoomtrein klimt over smalle bergrichels omhoog en passeert imposante bruggen met langs zij watervallen en eeuwige sneeuw.

#### GLACIER BAY NATIONAL PARK

Next stop: Glacier Bay National Park. Dit nationale park staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst en is alleen per boot te bereiken. Hier zijn gletsjers en ijsschotsen zo ver het oog reikt. Je ervaart van dichtbij hoe afkalvende gletsjers luide knallen en enorme plonzen veroorzaken.

#### SEWARD & ANCHORAGE

Je cruise eindigt in Seward, waar je 's morgens vroeg aankomt en de omgeving kan verkennen. Je stapt daarna op de bus naar Anchorage, waar je slaapt voor je naar huis vliegt ■



Wil je de route door West-Canada aanpassen of na afloop van de cruise graag meer van Alaska zien? Dan regelen we dat voor je. Alle reizen van Tioga Tours worden helemaal op jouw wensen afgestemd. Bekijk de voorgestelde route: [www.tiogatours.nl/alaska-cruise](http://www.tiogatours.nl/alaska-cruise)

# Buitengewone reizen beginnen hier



Ontdek Alaska met Holland America Line en Tioga Tours

 Holland America Line®  Tioga Tours



# ON THE JOB PAUL EN MARTIN, TIOGA TOURS



**Wie:**

Paul Backer en Martin Winkel

**Leeftijd:**

56 en 34

**Visitekaartje:**

Directeur en Technisch Directeur bij Tioga Tours

**Woonplaats:**

Deventer en Hattem

**Hoe is het allemaal begonnen?**

Paul: In 1988 organiseerde ik groepsreizen met een omgebouwde bus naar de Sovjet-Unie. Niet veel later kwamen er nieuwe bestemmingen en een tweede bus bij. Die groepsreizen waren heel leuk, maar er viel helaas geen droog brood mee te verdienen. In 1994 zijn we gestopt. Twee jaar later wilde ik goedkoop naar Zuidwest-Amerika en besloot ik mijn oude klantenbestand aan te schrijven. Binnen een week had ik drie groepsreizen vol. Op de eerste reis leerde ik mijn vrouw Iris kennen. Sindsdien deden we de reizen samen en zaten we drie maanden per jaar in Amerika. In 2005 deden we alleen nog maar individuele reizen en verhuisden we ons kantoor aan huis voor een echt kantoor in Sint Jans klooster. In 2017 barstten we uit onze voegen en verhuisden we naar Zwolle.

**En wanneer kwam Martin om de hoek kijken?** Het begon met een bijbaan toen ik nog studeerde. Toen ik eenmaal afgestudeerd was, vroeg Paul me of ik zin had om aan een groot project te beginnen, zonder begin en zonder einde. Dat project loopt tot op de dag van vandaag en heet het GWS. Ook wel 'Groot Weergaloos Systeem' genoemd.

**Hoe ziet jullie werkdag eruit?**

Paul: Ik houd me veel bezig met het organiseren van dingen. Dat vind ik erg leuk, zeker nu we dit pand in Zwolle hebben. Plannen smeden, kijken hoe het loopt. We kunnen hier van alles proberen. In de winter voer ik klantgesprekken als het druk is. Dat is leuk om te doen. Hierdoor weet je wat er speelt en het houdt je bij de les. Martin: Mijn werkdagen zijn heel afwisselend. De ene dag ben ik druk met dingen die ad hoc opgelost moeten worden. De andere dag kan ik uren bezig zijn met een van de dingen die op onze wishlist staan. Ik bouwde onze routeplanner, waarmee je routes volledig naar je eigen hand kunt zetten. En de campingplanner, waarmee je heel gemakkelijk campings voor jouw route zoekt. Ook mooi is de Mijn Tioga-omgeving, het persoonlijke account van de klant op onze website.

**Wat is het allerleukste aan jullie baan?**

Martin: Ik houd van een technische uitdaging. Het maakt niet uit of dat de doorontwikkeling is van een bestaand systeem of product, of een nieuwe functie voor de website. Soms is de oplossing voor een oud probleem zo groot, dat dat bijna een nieuw project op zich is. Ik kan qua tijd niet alles direct uitvoeren. 'Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het

kan', zeg ik altijd maar. Paul: Ik houd van het regelwerk en wil nieuwe dingen bedenken. En ik houd natuurlijk van het reizen.

**Wat missen jullie uit Nederland als jullie op reis zijn?**

Martin: Brood en kaas. Paul: Daar kun je om lachen, maar het is wel zo. Als je lang in Amerika bent, ga je brood en kaas missen. Als we vroeger tussen twee groepsreizen een paar dagen in San Francisco hadden, gingen we naar een dure speciaalzaak. Daar kochten we een piepklein stukje Old Amsterdam voor tien euro per ons. Het is niet dat we Nederland per se missen.

**Wat is het verschil tussen Nederlanders en Amerikanen of Canadezen?**

Paul: Ik vind Amerikanen echt goed te pruiemen. Ik ben het niet eens met het vooroordeel dat ze neppig zijn. Op zakelijk gebied geldt: afspraak is afspraak. Ja is ja en nee is gewoon nee. Ik vind Amerikanen eigenlijk wel direct. Ben je daar wel eens de landgrens gepasseerd? Directer dan dat wordt het niet. Martin: Ik vind Amerikanen ook socialer. In oppervlakkig opzicht. Ze vragen altijd hoe het gaat en voor je het weet heb je een heel gesprek. Paul: Ja, een Amerikaan knoopt wel sneller een praatje aan. Ik geloof alleen niet dat het de bedoeling is dat je op de uitnodigingen ingaat om bij ze thuis langs te komen. En tussen de Canadezen en Amerikanen? Paul: Je weet dat er verschillen zijn, maar je merkt het niet.

**Wat is de bijzonderste herinnering aan jullie werk?**

Martin: Ik vind het altijd mooi dat mensen op onze jaarlijkse Reizigersbeurs' onze

medewerkers spontaan vertellen dat ze zich hier op kantoor prettig voelen, graag hun reis hier boeken of vertellen welke reizen ze al gemaakt hebben. Dan doen we toch iets goed. Paul: Het zijn voor veel mensen bijzondere reizen. Veel gezinnen doen dit als soort van laatste reis met grote kinderen, in het kader van 'Nog één keer met het hele gezin'. Het is iets waar families al jaren voor sparen. Ik vind het heel belangrijk dat het dan ook allemaal goed gaat.

**Omschrijf jullie lievelingstrip in Canada of Amerika?**

Paul: Ik ben nog altijd enorm onder de indruk van Zuidwest-Amerika. Het landschap is zo afwisselend, het is mijn favoriete regio. Ook de leegte is heel bijzonder. Natuurlijk zijn er drukke plekken, maar als je tussen de toeristische trekpleisters rijdt dan is het nog steeds leeg. Er wonen simpelweg niet zo veel mensen. Het Navajo-reservaat is geloof ik bijna net zo groot als Nederland en België bij elkaar, maar er wonen slechts 360.000 mensen.

**Wat is jullie must-see in Amerika en Canada?**

Paul: Monument Valley in Arizona. En Capitol Reef in Utah. Die raad ik iedereen aan. Martin: Ik vond de route van Seattle naar Los Angeles erg mooi. Vooral de kust rond San Simeon en Crater Lake National Park waren indrukwekkend. Toen ik bij Crater Lake over de rand keek, kreeg ik wel een beetje kippenvel. Zion en Yellowstone strijden om de titel van mijn favoriete park. Ik vind Zion heel intiem, waar je over de bodem van een canyon loopt die steeds smaller wordt. En in Yellowstone heb je de geisers, die zijn heel bijzonder ■

<sup>1</sup> Op onze jaarlijkse Reizigersbeurs zijn onze reizigers de standhouders. Zij vertellen tijdens dit bijzondere en gezellige weekend over hun eigen ervaringen tijdens hun reizen door Amerika en Canada. Houd onze website en social media-kanalen in de gaten voor de nieuwe datum.





# DE TIOGA TOURS EXPERIENCE

**KOM SFEER PROEVEN IN ZWOLLE (EN JE REISPLANNEN BESPREKEN)**

Het feest begint als je de parkeerplaats op rijdt. Ons westerdorpje heet je welkom. Staat daar nou een cowboy voor het raam? Je wandelt de saloon in. Het lijkt wel een filmset. Je gaat de hoek om en ineens sta je in een klassieke *diner*. De koffie pruttelt, popcorn popt en er klinkt countrymuziek uit de speakers. Even verderop hoor je vogeltjes fluiten. Als je dichterbij komt, sta je op een campground midden in de natuur. Inclusief camper, tent, kampvuur en hookup-paal.

Welkom bij Tioga Tours!  
De voorpret is begonnen.

## **Bespreek je reisplannen**

Van september tot en met maart zijn er informatiedagen in ons Experience Center, met uitgebreide presentaties over Zuidwest-Amerika, West-Canada en andere regio's. Na de presentatie neem je eventueel een kijkje in de campers en staan onze reisadviseurs voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden. De toegang is gratis, maar schrijf je wel even in voor de presentatie(s) en het gesprek. Kijk op [www.tiogatours.nl/agenda](http://www.tiogatours.nl/agenda)





# ONLINE VOORPRET

Onze site is een onuitputtelijke bron van voorpret. We schrijven over must-sees en laten jou de populairste rondreizen zien. Dit doen we allemaal vanuit eigen ervaring. Onze reisadviseurs gaan namelijk zelf naar Amerika en Canada om de beste tips te verzamelen. Ook onze reizigers dragen hun steentje bij. Op onze site lees je hun reisverslagen, campingreviews, hotelbeoordelingen en reistips. Als kers op de taart hebben we zelf een aantal hele handige tools ontwikkeld waarmee je van jouw reisdroom een droomreis maakt.



## Mijn Tioga

Mijn Tioga is de naam van jouw gratis account op onze website. Je kunt het voor, tijdens en na je reis gebruiken om informatie in te bewaren en je boekingsgegevens te bekijken. Door op onze site een hartje aan te klikken, bewaar je de bijbehorende info in jouw Reisfavorieten. Hartjes staan onder andere bij routevoorbeelden, zelfgemaakte routes, excursies, reisverslagen, campings, hotels en reistips.



Maak een gratis account aan via [www.tiogatours.nl/account](http://www.tiogatours.nl/account)



## Routeplanner

Stippel makkelijk je eigen droomroute uit met onze unieke routeplanner. Als basis kun je een van onze routevoorbeelden gebruiken en aanpassen. Je kunt ook zelf stap voor stap een rondreis opbouwen, of enkel bestemmingen invoeren en de routegenerator het werk laten doen. De routeplanner toont suggesties op de kaart, afstanden en uitgebreide plaatsinfo. Sla je route op en je leest een mooie samenvatting. Met één druk op de knop vraag je een offerte aan voor de door jou ontworpen reis. Binnen één werkdag krijg je van ons een scherpe prijs.



Stippel je reis uit op [www.tiogatours.nl/routeplanner](http://www.tiogatours.nl/routeplanner)



## Campingplanner

Samen met onze reizigers verzamelen én recenseren we campings in Amerika en Canada. Deze campings vind je terug in onze uitgebreide campingdatabase. Hier kun je de campings ook nog selecteren op aspecten die jij belangrijk vindt, zoals de aanwezigheid van hookup-plaatsen of een speeltuin voor de kids. Handig is de campingplanner. Is je route klaar? Dan kun je campings selecteren en toevoegen aan je route. Via Mijn Tioga print je vervolgens een handig adressenboekje uit.



Vind campings bij je route op [www.tiogatours.nl/campingplanner](http://www.tiogatours.nl/campingplanner)



## Tioga Tours – Tioga Road?

Het hoogste punt van de Tioga Road in Yosemite National Park (Californië) is de Tioga Pass, gelegen op 3.031 meter. Hier valt in de late herfst, winter en vroege lente erg veel sneeuw. De hele Tioga Road is daardoor slechts grofweg de helft van het jaar open. Toen Tioga Tours nog groepsreizen organiseerde, lukte het steeds niet om de Tioga Pass over te steken. De ene keer door een dik pak sneeuw, andere keren versperden een bosbrand en een aardverschuiving de doorgang. Het gelukkige gevoel dat ons overmande toen het eindelijk lukte om deze prachtige route te rijden, resulteerde in de bedrijfsnaam Tioga Tours.





# THE GREAT OUTDOORS

De nationale parken zijn dé publiekstrekkers van Amerika en Canada. De Grand Canyon is veruit het beroemdste nationale park. Maar ken je deze toppers ook al? Droom weg bij de *Great Outdoors*.



Op [www.tiogatours.nl/bezienswaardigheden](http://www.tiogatours.nl/bezienswaardigheden) lees je de must-sees en must-do's van alle bezienswaardigheden in Amerika en Canada, inclusief nog meer mooie foto's.

## BRYCE CANYON NATIONAL PARK UTAH (VS)

Een wereldwonder, buitenaardse plek, bijna te mooi om waar te zijn – tot zover onze bescheiden mening over Bryce. De hoefijzervormige kloof staat vol natuurlijke muren en torens. Het opvallendst zijn de 'hoodoos'; smalle rotspilaren. Het is een onvergetelijke ervaring om er tussen rond te dwalen.



“ZEEARENDEN VLIEGEN JE  
OM DE OREN, DOLFIJNEN  
SPELEN IN DE ZEE  
BENEDEN JE EN ELANDEN  
GRAZEN LANGS DE WEG”



## CAPE BRETON HIGHLANDS NATIONAL PARK NOVA SCOTIA (CA)

Terwijl je rijdt door de spectaculaire hooglanden vliegen zeearenden je om de oren, spelen dolfinnen in de zee beneden je en grazen elanden langs de weg. Beren leven er ook, maar laten zich wat minder snel zien. Je verkent het park via de Cabot Trail, die ongekennde uitzichten biedt.



## OLYMPIC NATIONAL PARK WASHINGTON (VS)

Olympic is van alle markten thuis. Midden in het park rijzen steile bergen op uit groenerdan-groene dalen vol gematigd regenwoud en watervallen. Op de bergflanken ligt een tapijt van gletsjers en de kust is bezaaid met rotspartijen, getijdenpoelen en zandstranden.



**Bezoek je meerdere nationale parken in Amerika of Canada? Dan kan een jaarpas voordelig zijn. Je koopt 'm bij het eerste park dat je bezoekt.**





## ZION NATIONAL PARK UTAH (US)

Zion bestaat uit een grote kloof, uitgeslepen in een rotsplateau door de Virgin-rivier. Hoe verder je het nationale park in gaat, hoe smaller de kloof wordt. De rode rotswanden vormen een mooi contrast met de groene oase langs de rivier.



**In Zion kun je naar hartenlust wandelen. Avontuurlijke wandelaars trotseren de trail naar Angels Landing. Het pad gaat steil omhoog. Eerst via een breed zigzagpad, daarna over een smalle bergrichel met duizelingwekkende afgronden. Wat meer *family friendly* is de Riverside Walk door de rivierkloof. Aan het eind liggen de Narrows, waar de rivier(bedding) de weg vormt.**



## BANFF NATIONAL PARK ALBERTA (CA)

In Banff laten de Rocky Mountains zich van hun beste kant zien. Ruige bergen sieren de skyline, hun gletsjers voeden de serene meren. Ruisende watervallen banen zich een weg door diepe canyons. Aan je voeten ligt een wereld die je alleen nog maar in films zag, met beren, elanden en wolven in de hoofdrol.





## GLACIER NATIONAL PARK MONTANA (VS)

What's in a name: gletsjers! En ook gletsjermeren en door gletsjers uitgesleten valleien. Glacier staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en is met honderden kilometers aan paden een paradijs voor wandelaars.



De hoofdweg is de Going-to-the-Sun Road. Omdat deze weg hoog ligt, is hij slechts enkele maanden per jaar open. Ook zijn er lengterestricties voor campers. Onze reisadviseurs houden daar rekening mee bij het plannen van jouw reis.

## YELLOWSTONE NATIONAL PARK WYOMING (VS)

Yellowstone pruttelt, dampt, stoomt en schittert. Het prijkt met zijn kleurrijke hot springs, stomende geisers en bizons bovenaan ons lijstje favoriete parken. Geloof het of niet, maar de eerste ontdekker die Yellowstone beschreef, werd bestempeld als leugenaar. Men hield het niet voor mogelijk dat er zo'n wonderbaarlijke plek kon bestaan.







# EEN SLEURHUT? NEE, EEN TINY HOUSE OP WIELEN

TEKST: PAUL BACKER, DIRECTEUR TIOGA TOURS



Ik denk dat ik in totaal bijna twee jaar van mijn leven in een Amerikaanse of Canadese camper heb doorgebracht. Je zou dus kunnen stellen dat ik het concept omarm. Het is een geweldige manier van reizen, met zo'n camper. Maar nu introduceerde camperverhuurder Best Time RV opeens een Jeep plus caravan. Mijn eerste reactie: mij niet gezien. Bij nadere beschouwing: dit ziet er toch wel goed uit.

Mijn vrouw Iris en ik begeleidden vroeger zelf onze groepsreizen in het zuidwesten van Amerika, ik heb er zeer veel rondgereisd. Onderweg zagen we uit onze ooghoek altijd spannende trails met klinkende namen als The Hells Backbone, Burr Trail, Cottonwood Canyon Road. Maar deze wegen zijn niet geplaveid, je rijdt door zand en gravel. En dat mag en kan niet met een gewone camper.

Opeens was een plan geboren: we gaan de Jeep met caravan van Best Time RV uitproberen, we stallen de caravan op een camping en gaan een paar van die trails rijden. Op naar Las Vegas, de uitvalsbasis van onze expeditie.

Aangekomen op het (keurige) verhuurstation van Best Time RV in Las Vegas, waren we meteen aangenaam verrast. Er stond een mooie witte Jeep met een knalrode *travel trailer* voor ons klaar. Klinkt al beter dan 'auto met caravan'. We vonden het een uiterst toonbaar en stoer geheel. Hier konden we ons wel mee vertonen!

Utah is onze volgende bestemming. Daar waren we al vaak geweest in de tweede helft van mei, en dan was het altijd volop zomer. Nu echter niet. In Bryce Canyon viel een dik pak sneeuw en ook verder naar het oosten van Utah was het nat. De zo felbegeerde trails waren blubberpaden geworden.





Pas in Moab klaarde het op, alhoewel de gebruikelijke vijfendertig graden er nu slechts twaalf waren. Ongekend.

Vlak bij Moab ligt Canyonlands National Park en daar loopt de bekende Shafer Trail. Deze dertig kilometer lange trail begint met een ijzingwekkende afdaling langs een knalrode canyonwand. Een spectaculaire rit en onze Jeep bleek hiervoor uitermate geschikt. We hebben ongeveer drie uur over deze schitterende route gedaan. Aan het einde kom je zoutpannen tegen, zoiets verwacht je niet midden in de woestijn.

Na deze geweldige rit was ik wel overtuigd van het concept Jeep + travel trailer. Dit biedt echt hele leuke mogelijkheden. Ook in een grote stad kan dit handig zijn. Je koppelt de travel trailer af en laat deze achter op een camping, waarna je met de Jeep je handen vrij hebt in het stadse verkeer.

En er zijn vast ook veel mensen die gewend zijn om in Europa met een auto en caravan, pardon, travel trailer, te reizen. Waarom niet ook op die manier in de VS en Canada op pad?

De travel trailer van Best Time RV is geschikt voor twee volwassenen en twee kinderen. Er is een vast tweepersoonsbed en er is een *bunk bed*, een soort stapelbed. Verder heb je hetzelfde comfort als in een gewone camper: prima eettafel, ruime keuken en een zeer bruikbare badkamer. Kortom: een hip tiny house on wheels ■



Ook rondreizen in je eigen tiny house? Bekijk het eens op [www.tiogatours.nl/tiny-house](http://www.tiogatours.nl/tiny-house)

# GRATIS GEPERSONALISEERDE REISGIDS



**AUTORONDREIS**  
Boek je een autorondreis met hotels, dan ontvang je jouw reisgids bij de reispapieren



**CAMPERREIS**  
Boek je een camperreis? Dan kun je het boek zelf aanvragen. Bekijk hoe op [www.tiogatours.nl/prc](http://www.tiogatours.nl/prc).







## 7 EXCURSIES IN WINTERS CANADA

Dat je tijdens een wintersportvakantie in West-Canada niet alleen maar de berg af hoeft te glijden op je ski's bewijzen deze gave winterse excursies. Van een wel heel bijzondere sledetocht met husky's tot een ijzig avontuur in de bevroren Maligne Canyon. Dit zijn onze favorieten!

### **Bubbles Tour – Abraham Lake**

Een helikopter laat je zweven boven de imposante pieken van de Rockies, om daarna te landen bij het indrukwekkende Abraham Lake. In de winter heet dit meer ook wel 'Bubble Lake', vanwege de zeer fotogenieke – de naam zegt het al – bubbels in het bevroren meer.





#### **Heliskiën – Panorama en Whistler**

Verleg je grenzen en maak een spectaculaire helikoptertocht in combinatie met skiën of snowboarden. En dat alles in de droge poedersneeuw van de Rocky Mountains. Een ervaren wintersportgids begeleidt je tijdens deze avontuurlijke helitocht waarbij je drie runs maakt. In Panorama, op zo'n drie uur rijden vanaf Banff, kun je fantastisch heliskiën of boarden. De transfer is bij deze excursie inbegrepen, net als materiaal, ontbijt en een picknicklunch. Ook in skioord Whistler is deze excursie mogelijk.



#### **Maligne Canyon Icewalk – Jasper**

Bind je stijgijsers onder! Tijdens dit ijzige avontuur ontdek je Maligne Canyon te voet. Via een pad met zes bruggen word je getraceerd op telkens weer een ander spectaculair uitzicht op de kloof met zijn steile rotswanden. Ondertussen vertelt een gids je van alles over het ontstaan van de kloof. De Maligne Canyon Icewalk is inclusief een ervaren begeleider, transfers en het gebruik van waterdichte laarzen met stijgijsers.



#### **Hondensledetocht – Jasper**

Laat je rijden door enthousiaste husky's. De sledetocht voert je door de vallei bij Valemount, op zo'n anderhalf uur rijden van Jasper. Spoor je eigen team van husky's aan of relax onder een dekentje. Ondertussen is het dubbel en dwars genieten van het winterse landschap dat aan je voorbij trekt. Om zeker te zijn van een plekje raden we je aan om deze excursie vooraf via ons te boeken. De hondensledetocht is inclusief transfers, ervaren begeleiding en het gebruik van warme dekentjes.



#### **Zipline Adventure – Whistler**

Heb je zin in spanning en avontuur, beleef dan deze *thrillseekers*-excursie! Whistler ligt in een oogverblindend berglandschap, dat je optimaal kunt bewonderen tijdens je spannende run naar beneden. Terwijl jij je adem inhoudt, moet je vooral je ogen openhouden om te speuren naar wildlife, want dit is het leefgebied van coyotes, dikhoornschapen, wolven en elanden. Naast maar liefst vijf ziplines kun je ook wandelen over hangbruggen, vlonderpaden en bospaden met de mooiste uitzichten. Deze ochtendexcursie duurt twee uur en kan elke dag.



#### **Sneeuwscootertocht – Banff of Whistler**

Wat is er nu gaver dan een spectaculaire tocht op een sneeuwscooter? Via de beroemde Kicking Horse Canyon rijd je dwars door de ruige Rockies. Je mag zelf achter het stuur kruipen of relaxed achterop plaatsnemen. De tour neemt een hele dag in beslag. Daarvan zit je ongeveer vierenhalf uur op de sneeuwscooter. Deze sneeuwscootertocht is inclusief een lekkere, warme lunch. Ook in Whistler kun je een winterse tocht per sneeuwscooter maken.



#### **Johnston Canyon Icewalk – Banff**

Je kijkt je ogen uit als je door de Johnston Canyon wandelt: de metershoge watervallen zijn veranderd in lichtblauw ijs en je wordt omringd door meterslange ijspegels. Terwijl jij op je stijgijsers de gladde ondergrond trotseert, vertelt de gids je alles over het ontstaan van deze smalle kloof. De wandeling brengt je van de Upper naar de Lower Falls en een kleine grot. Bij de Icewalk zijn stijgijsers inbegrepen zodat je grip hebt op de bevroren bodem en watervallen. Let goed op tijdens je transfer naar de Johnston Canyon: onderweg kun je namelijk wilde dieren tegenkomen! In totaal duurt de Johnston Canyon Icewalk drieënhalf tot vier uur.





# CHICAGO CITY OF ART & ARCHITECTURE

TEKST: MAURITS VAN DEN TOORN

Chicago was lange tijd in bijna alles de tweede stad van de Verenigde Staten. Zou het daardoor komen dat de inwoners zich wel eens wat opschepperig wilden afzetten tegen New York, de eeuwige nummer één? Als je zo bluft ben je op z'n Amerikaans gezegd 'windy', en Chicago kwam bekend te staan als de 'windy city'. Dat het er door de ligging aan Lake Michigan flink kan waaien heeft daar niet zoveel mee te maken. Maar dat Chicago in veel opzichten de tweede is – of eigenlijk was, want ook Los Angeles is tegenwoordig groter – doet er niet toe als je er bent. Het is een fantastische stad waar veel te zien en te doen is.



### Uienstad

De eerste blanken vestigden zich eind achttiende eeuw in het gebied, dat in de taal van de Native Americans de naam 'shikaakwa' had, naar een soort ui die er groeide. De Fransen verbasterden dat tot Chicago, wat dus eigenlijk staat voor 'uienstad'. Door de centrale ligging werd het al gauw een knooppunt tussen het oosten en het westen van het land.

In de negentiende eeuw groeide de stad razendsnel. Dat kwam vooral door de goede infrastructuur, zoals het Illinois and Michigan Canal, waardoor in 1848 een snelle scheepvaartverbinding ontstond tussen Lake Michigan en de Mississippi. En wie Chicago zegt, zegt spoorwegen. Het werd al snel (en het is nog steeds) het grootste spoorwegknooppunt in de Verenigde Staten. Dat is goed te zien vanaf een hoog uitzichtpunt als het Hancock Center: in alle richtingen liggen grote emplacements en uitwaaiende sporenbundels.

### Op zoek naar geluk

Door de centrale ligging is Chicago de eerste stad waar je vanuit het zuiden belandt als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een nieuw en beter bestaan in het noorden. Veel Afro-Amerikanen die vanaf de vorige eeuwwisseling de armoe van de Mississippi-delta ontvluchtten, belandden in Chicago en bleven daar hangen. Vervolgens zorgde de oorlogsindustrie vanaf 1942 voor nieuwe werkgelegenheid, waardoor opnieuw veel mensen naar de stad trokken. Door de naoorlogse bloei van de consumptie-industrie hield die groei aan. Tegenwoordig wonen er zo'n drie miljoen mensen in de stad en ruim negen miljoen in de agglomeratie.

Het is dan ook sinds lang een stad met een grote Afro-Amerikaanse bevolking, tegenwoordig ruim dertig procent. Iets meer dan dertig procent is blank, iets minder dan dertig procent latino. De resterende paar procent bestaat uit Aziaten. Chicago is ook een arme stad, ongeveer een kwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens. In het stadscentrum is daar weinig van te merken, in buitenwijken als de West Side en

delen van de South Side des te meer. Let wel: 'delen van', want ook Barack Obama komt ervandaan en dat gedeelte is absoluut géén slechte buurt.

### Van Jungle tot Labor Day

Chicago ontwikkelde zich door de goede infrastructuur en de genoemde instroom van goedkope arbeidskrachten tot een van de grootste industriesteden van het land. Het werd onder meer het centrum van de vleesindustrie, als logisch eindpunt van de vele spoorlijnen uit het westen die het vee van de prairies aanvoerden naar de slachthuizen. Over misstanden in die slachthuizen en uitbuiting van de arbeiders schreef Upton Sinclair in 1906 het beroemd geworden boek *The Jungle*. De socialist Sinclair (1878-1968) is inmiddels wat in de vergetelheid geraakt, maar had indertijd met zijn beschrijvingen van misstanden en corruptie veel invloed. Het genoemde boek leidde in 1906 tot de Pure Food and Drug Act, de eerste federale wet die toezag op de kwaliteit van voedsel en medicijnen.

De misstanden leidden ook tot onrust en demonstraties voor betere arbeidsvoorwaarden en hoger loon.

Millennium Park



In het voorjaar van 1886 waren er veel demonstraties en op 1 mei liep het op Haymarket uit de hand toen er een bom ontplofte. De politie trad keihard op, de rechtbank vervolgens ook, want die veroordeelde zonder duidelijke bewijzen acht mannen ter dood; vijf van hen werden geëxecuteerd. Dat de rechtsgang niet had gedeugd was al snel duidelijk, enkele jaren later verleende een nieuwe gouverneur van Illinois de drie overlevenden gratie. De gebeurtenissen leidden ertoe dat 1 mei de dag is geworden waarop nog steeds wordt gedemonstreerd voor betere arbeidsvoorwaarden: de Dag van de Arbeid. Niet in de Verenigde Staten trouwens, want president Cleveland vond dat de dag geen herdenking van de onlusten mocht worden en verplaatste die daarom naar begin september, de huidige Labor Day.

### Great Chicago Fire

Die onlusten speelden zich af in een deels verwoeste stad, want in 1871 had er twee dagen lang een grote brand gewoed, die een derde van de circa 300.000 inwoners dakloos maakte. Degenen die deze Great Chicago Fire meemaakten, zullen er ongetwijfeld anders over hebben gedacht, maar achteraf kwam de brand helemaal niet zo slecht uit. Het effende de weg voor een grote, nog steeds zichtbare modernisering van de stad. Nieuwe materialen als gietijzer en staal, de invoering van elektriciteit en de uitvinding van de lift met valbeveiliging door Elisha Otis maakten hogere gebouwen mogelijk. Ook door de uitvinding van het staalskelet kon veel hoger worden gebouwd dan met zware baksteenbouw mogelijk was: de wolkenkrabber was geboren! De groeiende status van de stad werd bevestigd toen niet New York maar Chicago de World's Fair van 1893, goed voor 27 miljoen bezoekers, mocht organiseren. Van de ruim tweehonderd bouwsels en gebouwen van deze Wereldtentoonstelling is praktisch niets meer over, ze zijn – het is bijna klassiek –

## “ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET DE STAD, AL WAS HET MAAR DOOR FILMS ALS SCARFACE (1932) EN THE UNTOUCHABLES (1987), ZIJN GANGSTERS”

eind negentiende eeuw bij een grote brand verwoest. Een van de weinige overgebleven gebouwen huisvest nu het Museum of Science and Industry.

### Gangsters en de blues

Onlosmakelijk verbonden met de stad, al was het maar door films als *Scarface* (1932) en *The Untouchables* (1987), zijn gangsters, met Al Capone en John Dillinger als de beruchtste. Die laatste, Public Enemy No. 1, vormde zelfs de directe aanleiding tot de oprichting van de FBI. De georganiseerde misdaad kwam door de drooglegging in de jaren twintig tot grote bloei. Dat die bloei zich voor een belangrijk deel in en om Chicago afspeelde is niet zo vreemd: de stad heeft goede verbindingen, ligt niet zo ver van de Canadese grens (in Canada was alcohol wél normaal verkrijgbaar) en over het grote en duistere Lake Michigan kon je tamelijk eenvoudig met allerlei bootjes drank smokkelen. De afschaffing van de drooglegging in 1932 betekende dat de criminelen andere manieren van broodwinning moesten zoeken en uiteraard ook vonden. Niet specifiek iets voor Chicago, maar het gangsterimago is altijd een beetje blijven kleven.

Toch zijn andere dingen specifiek voor de stad. Denk bijvoorbeeld aan de muziek die de Afro-Amerikanen uit het zuiden meenamen: de blues. Met de mogelijkheden die de grote stad biedt, ontwikkelde die zich tot een nieuwe vorm, de 'elektrische' urban blues of Chicago blues. Een paar (van de vele!) grootheden daarin zijn Muddy Waters (1913-1983, bijgenaamd The Father of Chicago Blues), John Lee Hooker (1917-2001) en B.B. King (eigenlijk Riley Ben King, 1925-2015) en, als een soort tussenfiguur tussen blues en rock, Bo Diddley (Ella McDaniel, 1928-2008). Het zijn grootheden van vroeger, maar ook nu nog kun je in talloze zalen en zaaltjes, van groot en chic tot klein en obscuur, goede muziek horen.



### De hoogte in

Daarmee komen we op de 'must-see' en 'must-do' van de stad. Een mooi begin is om het hogerop te zoeken. Voor een adembenemend zicht op stad en omgeving moet je naar boven, bijvoorbeeld naar het Skydeck Chicago in de Willis Tower (lange tijd 's werelds hoogste gebouw) of het 360 Chicago Observation Deck in het Hancock Center. Daar kun je je in een van de uitbouwen met glazen vloer wagen. Of de TILT trotseren (zie foto). Erg leuk, maar dan moet je zeker geen last van hoogtevrees hebben. De Signature Lounge op de 96<sup>ste</sup> verdieping schijnt trouwens vanuit het damestoilet ook een adembenemend uitzicht te hebben, maar dat heb ik alleen van horen zeggen... Veel minder hoog is London House, maar vanaf daar heb je een fantastisch zicht op de Chicago River.

Niet over het hoofd te zien en erg karakteristiek – mooi is niet het goede woord – is The Loop, de bovengrondse metrolus rond het centrum. In de binnenstad zie en hoor je de treinen aan alle kanten voorbij denderen. Ooit wilde men dit ouderwetse systeem afbreken en vervangen door een metro in tunnels (die zijn er trouwens ook), maar het geld daarvoor ontbrak. Gaandeweg ontwikkelde The Loop zich tot een soort handelsmerk van de stad en nu wil niemand meer zonder. Niet voor niets figureert het in nogal wat films. Het gedeelte van het stadscentrum dat binnen de lus ligt wordt tegenwoordig aangeduid als The Loop District.

### Architectuurhoofdstad

Chicago is min of meer de architectuur- en designhoofdstad van het land, dat heeft het dan weer wél voor op New York. De architect Louis Henry Sullivan was in de jaren na de grote brand een van de 'uitvindsters' van de toen hypermoderne en inmiddels uitermate klassieke wolkenkrabber. Hoogtepunt is het Sullivan Center midden in het centrum (1 South State Street, het is niet te missen), een uitbundig gedecoreerd gebouw uit 1899 dat oorspronkelijk een warenhuis was. Het werk van Sullivan en zijn navolgers wordt aangeduid als de Chicago School. Kenmerkend element van die 'school' zijn de grote vensters in de gebouwen; als je het eenmaal hebt gezien, blijft het opvallen. Er is trouwens nog een tweede Chicago School die in de jaren veertig is ontstaan rond de geëmigreerde Bauhaus-architect Ludwig Mies van der Rohe. Beroemd van hem zijn enkele appartementengebouwen langs

Lake Shore Drive. En Bauhaus-collega László Moholy-Nagy richtte in Chicago The New Bauhaus op, tegenwoordig het Institute of Design.

Sullivan nam ooit een jonge architect als tekenaar aan, een zekere Frank Lloyd Wright. Die kluste in het geheim bij door in het ten westen van de stad gelegen Oak Park villa's te ontwerpen. Toen Sullivan dat merkte, gooide hij hem eruit. Wright begon toen echt voor zichzelf en ontwikkelde zich tot een van de grootste architecten ter wereld die – om dezelfde beeldspraak te hanteren – de moderne architectuur 'uitvond'. Ga vooral met de Green Line van de metro naar Oak Park of Harlem/Lake (eindpunt), koop daar een plattegrond met de locaties van de huizen en wandel of fiets door deze villabuurt. Eigenlijk onvoorstelbaar dat de huizen allemaal al meer dan honderd jaar oud zijn en aanvankelijk niet eens elektriciteit hadden (Oak Park lag toen nog helemaal buiten de stad). Ook Wrights eigen, tamelijk sobere huis staat er en is te bezichtigen. In de stad zelf staat het Robie House van zijn hand; ook dat is van binnen te bezichtigen. Hier kun je goed zien hoe sterk Wright door Japanse architectuur is beïnvloed.

The Loop



TILT © 360 Chicago



Als je een liefhebber bent van wat minder voor hand liggende soorten popmuziek en obscure bandjes, kun je je hart ophalen in The Hideout – als je 't tenminste kunt vinden, want het is een tent die zijn naam eer aandoet. Het is een klein concertpodium dat aan de noordkant van de stad in een industrieel gebied ligt (met als voornaamste landmark de garage van de gemeentelijke vuilniswagens). Als je zover bent gekomen is het nog goed zoeken, want meer dan een deur met een vage lichtreclame erboven is het niet. Voor de volhouders!



Art Institute Chicago

### Kunst en muziek

Met het Art Institute of Chicago heeft de stad een van de grootste en, qua collectie, mooiste kunstmusea van de Verenigde Staten. Beroemd is de enorme verzameling impressionisten, de grootste buiten Frankrijk. Dat is allemaal te danken aan de rijke eigenares van het chique Blackstone Hotel (het toneel van vele partijconventies) die haar collectie aan de stad vermaakte. Neem de tijd, want er is veel meer dan dat. Er hangen ook toppers van Amerikaanse kunst: *American Gothic* van Grant Wood en het waarschijnlijk beroemdste schilderij van Edward Hopper, *Nighthawks*: een scène uit een film noir in olieverf. En als je toch in het museum bent, loop dan gelijk even door het aangrenzende Millennium Park met het kunstwerk *Cloud Gate* van Anish Kapoor. Het is door z'n vorm algemeen bekend als *The Bean* en is altijd goed voor grappige foto's.

Bij de muziek hadden we het al over de blues, maar liefhebbers van klassiek kunnen als ze geluk hebben (en diep in de buidel willen tasten) terecht bij het Chicago Symphony Orchestra, een van de beste symfonieorkesten van het land met topdirigenten uit de hele wereld. 'Onze' Bernhard Haitink was er een aantal jaren eerste dirigent.

### Actie!

Een van de grappigste dingen die je als actieveeling kunt doen, is de Chicago River Urban Paddle: in een kano of kajak tussen de wolkenkrabbers door de rivier afvaren tot Lake Michigan. Er zijn verschillende bedrijfjes die dit organiseren en als je er een beetje bedreven in bent, krijg je een heel andere blik op de architectuur van de stad. Schrik trouwens niet als je er toevallig op St. Patrick's Day bent (17 maart), tijdens deze Ierse feestdag is de rivier altijd knalgroen. Is peddelen je een tikje te ruig, ga dan naar een baseball-wedstrijd, want er is geen Amerikaans sport dan baseball. Chicago huisvest als topclubs de Chicago White Sox en de Chicago Cubs. Die laatste sukkelde decennialang een beetje mee, tot ze in 2016 na ruim een eeuw ineens weer de World Series wonnen. Nu ze weer een stuk hoger gewaardeerd worden, zal het niet meevallen om aan kaartjes te komen, maar het is de moeite waard om een wedstrijd mee te maken. Misschien niet eens vanwege de wedstrijd zelf, maar vooral vanwege de sfeer eromheen. De Cubs spelen op Wrigley Field, een stadion uit 1914. Het is het op één na oudste baseball-stadion in de Verenigde Staten, alleen Boston heeft er een uit 1912. Staat Chicago tóch weer op de tweede plaats... ■





## BEACHES

De duizenden kilometers kustlijn van Amerika en Canada blinken uit in diversiteit. Ruige rotspartijen, inhammen en kliffen wisselen elkaar af. Tussen al dat moois liggen de beste stranden ter wereld. Van knusse baaitjes met kiezels tot kilometerslange zandstranden: op dit continent vind je het allemaal. We nemen je graag mee naar de mooiste en bijzonderste stekjes.

Miami Beach is een van de kusteilanden bij Miami, Florida. Hier kom je voor witte stranden en hippe uitgaansgelegenheden en draait alles om zien en gezien worden. In het zuidelijke gedeelte ligt het beroemde South Beach, vaak afgekort als SoBe. Het hart van SoBe is het Art Deco District, dat wordt gevormd door pastelkleurige gebouwen met patrijspoorten, schipachtige balustrades, glimmend chroom en terrazzo-vloeren. De gebouwen aan Ocean Drive vinden veel mensen het mooist, ze doen denken aan de tijd dat grote boten lagen aangemeerd in de haven van Miami Beach.



## ST. PETE BEACH FLORIDA



De badplaats St. Pete Beach ligt op een barrière-eiland ten westen van de stad St. Petersburg. Het strand Pass-a-Grille, helemaal in het zuiden, scoort hoog op ranglijstjes van mooiste stranden van het land. Veel Amerikanen komen er overwinteren, ongeveer een kwart van alle huizen is van overwinteraars. De badplaats telt kilometerslange brede, witte zandstranden en er is lekker veel te doen.

## CANNON BEACH OREGON



Het charmante Cannon Beach is een van de populairste badplaatsen aan de kust van Oregon. De grote bezienswaardigheden van Cannon Beach liggen dan ook in of aan het water: de glorieuze Haystack Rock, Ecola State Park en de witte zandstranden die zich mijlenver uitstrekken.

Haystack Rock is een icoon. Deze monoliet rijst bijna 72 meter op uit de zee. De rots behoort tot het Oregon Islands National Wildlife Refuge en biedt een nestplaats aan talloze zeevogels, waaronder de kuifpapegaaiduiker. Bij eb kun je naar de rots toe wandelen en de getijdenpoelen en zeegrotten van dichtbij bekijken.



## JEKYLL ISLAND GEORGIA



Reis langs Jeekyll Island en andere hotspots van Georgia:  
[www.tiogatours.nl/georgia-on-my-mind](http://www.tiogatours.nl/georgia-on-my-mind)

Jeekyll Island is een wat onbekender eiland vlak voor de kust van Georgia. Het is een van de zogenaamde Golden Isles of Georgia. Deze naam hebben ze te danken aan de goudgele zandstranden. Jeekyll Island is populair onder sportliefhebbers en rustzoekers. Dit komt mede door de mooie wandel- en fietspaden langs de kustlijn. De stranden van Jeekyll Island – waaronder plekje met prachtige namen als Driftwood Beach of Glory Beach – zijn al decennialang geliefd bij de lokale bevolking.

## TUNNELS BEACH HAWAII



Vanaf Tunnels Beach, vlak bij de Napali Coast, heb je prachtig uitzicht op de spectaculaire kliffen van het eiland Kauai. De steile bergwanden en stranden zijn zo fotogeniek dat er meerdere films zijn opgenomen, waaronder *Pirates of the Caribbean* en *James Bond*. Vlak voor het strand ligt een rif waar veel kleurrijke vissen te vinden zijn. Ook de indrukwekkende zeeschildpad is een vaste bezoeker. Met een beetje geluk zie je de dolfijnen en walvissen.



## GLASS BEACH CALIFORNIË



Dit unieke strand in Californië is Glass Beach, gelegen bij het gezellige toeristenplaatsje Fort Bragg. Je kunt het je haast niet voorstellen bij deze locatie aan zee, maar vroeger was dit een vuilstortplaats. Na de grote schoonmaak in 1998 zijn de geërodeerde restjes gekleurd glas in het zand blijven liggen, wat een bijzonder gezicht is. Het strand is tegenwoordig onderdeel van MacKerricher State Park.

## SAN DIEGO CALIFORNIË



Denk je aan Amerikaanse stranden uit de Hollywoodfilms en -series? Dan denk je aan Coronado Beach in San Diego. Hier vind je brede, witte zandstranden met families en andere zonzonabidders. Omdat er niet te veel golven zijn en de zeebodem langzaam afloopt is het strand ook erg geschikt voor kleine kinderen. Uiteraard ontbreken de beroemde strandwachtershuisjes niet. Hier zijn echte *lifeguards on duty*.

De sfeervolle badplaats La Jolla is een voorstad van San Diego. De stranden van La Jolla zijn erg populair bij kinderen en... bij zeehonden! De Children's Pool was oorspronkelijk ontwikkeld om kinderen veilig te laten zwemmen, maar de zeewal en de besloten baai zijn ondertussen ingenomen door zeehonden en zeeleeuwen.



San Diego staat *steady* in de top 10 van favoriete stranden in Amerika. Ondanks de populariteit zijn de stranden nooit overvol. Wil je een dagje zonnebaden, bezoek dan vooral La Jolla Beach, een erg geliefd strand voor een dagje relaxen en zwemmen.



# AVONTUUR EN ONTSPANNING IN ZONOVERGOTEN KISSIMMEE, FLORIDA



Kajak door een oerwoud met hangende Spaanse mossen en wandel over houten loopbruggen. Het is makkelijk om te verdwalen in de serene omgeving van Florida's waterrijke gebieden. Terwijl je de schoonheid van deze omgeving laat bezinken, geniet je van de zon en vind je verfrissing bij de groene oevers. Het lijkt bijna surrealistisch dat op slechts enkele minuten afstand van deze idyllische plek vakantieverblijven te vinden zijn zoals je ze nog nooit beleefd hebt. Onze vakantiewoningen in Kissimmee bieden adembenemende uitzichten. Het avontuur ligt binnen handbereik en alle ingrediënten voor een droomreis zijn aanwezig.



## Ervaar luxe en ontspanning

In Kissimmee vind je de perfecte balans tussen avontuur en ontspanning. Als thuisbasis van de grootste selectie vakantiehuisen in de wereld – 22.000 om precies te zijn – is Kissimmee de perfecte uitvalsbasis. Misschien is een comfortabele villa jouw perfecte onderkomen tijdens je trip naar Florida, of juist een gezellig familiehuis met zwembad. Gaat jouw voorkeur uit naar een compleet zorgeloze zonzakantie? Kissimmee biedt talloze luxe resorts en bekende hotels met 'state of the art' voorzieningen om aan al jouw vakantie wensen te voldoen.

## Iedereen weer even kind

Soms is enkel een fragment van een herinnering uit je jeugd genoeg om je te doen wegdromen bij gelukkige momenten die je als kind hebt meegemaakt. Met de wereldberoemde themaparken van Florida op slechts enkele minuten afstand, kun jij terug in de tijd. Voel je weer even een kind terwijl je je laat overweldigen door de spetterende attracties en betoverende verhalen van de pretparken.

Na slechts tien minuten rijden, ervaar je de magie van Walt Disney World® Resort. Geniet van het imposante sprookjeskasteel in het Magic Kingdom® Park, maak een wandeling over de wereld bij Epcot®, of ontmoet wilde dieren bij het Disney's Animal Kingdom®-pretpark. Verander in een speeltje bij Toy Story Land in Disney's Hollywood Studios® of speel in echte films op het Universal Orlando Resort™. Hier vind je The Wizarding World van Harry Potter™ en andere ongelooflijke filmthema-attracties. Even afkoelen? Zoek de spetterende sensatie op bij SeaWorld® Parks & Resorts™ Orlando.



## Trek de ongerepte natuur van Florida in

Paddleboard door de wateren van de mangroves van de Everglades. Voel de wind in je haar terwijl je over het water vliegt in een airboat. Of haal diep adem en geniet van het uitzicht boven de boomtoppen met een zipline-parcours. Florida biedt sensationele outdoor avonturen, omgeven door mooie natuur!



Plan tijd voor jezelf en laad helemaal op tijdens een vakantie in Kissimmee, Florida.  
[www.tiogatours.nl/kissimmee](http://www.tiogatours.nl/kissimmee)

WE MAKE  
**SOMETHING FOR THE WHOLE FAMILY**  
VACATIONS



If you dream it, you can do it here. Shake hands with a mouse. Dine with kings and queens. Lounge in vacation villas. Zipline over alligators. And fly through the air on boats, balloons, and broomsticks. Discover more incredible experiences in Kissimmee, where we make vacations, you make memories in real time. Relax and enjoy the ride.

Get inspired at [EXPERIENCEKISSIMMEE.COM](http://EXPERIENCEKISSIMMEE.COM)







### **SNELLE (RE)ACTIES**

Via de mail of telefonisch



### **MAATWERK**

Je kiest je eigen unieke reis



### **KENNIS & ERVARING**

Hulp van gespecialiseerde reisadviseurs



### **EERLIJK**

Eerlijk & betrouwbaar advies



### **ZEKERHEID**

Dankzij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds



Tioga Tours BV  
Marconistraat 15  
8013 PK Zwolle

**TIOGATOURS.NL**